

Inledning: Skapelsen är fallen, hårdhet styr, oros-tider, men *just för en sådan tid kom Herren Jesus*. Evangelium om Jesus Kristus är högaktuellt. Evangelietexten i dag pekar på denna lysande stjärna.

Obs att v 15 a är borttagen, men vi tar med den: ”När Jesus fick veta det, drog han sig undan därifrån.” Sedan fortsätter den med vår perikop: ”Många följde honom ...”

Guds tjänare drar sig hellre undan

1. Många följde Jesus, men han drog sig undan

- a. Flera bibelställen säger att han drog sig undan, Mark 3:7, Luk 9:10f, Joh 6:15, 8:59 och 11:54
- b. Det var ännu inte uppenbart vem Jesus är. Den stora frågan var därför och är fortfarande; Vem är han? Han kom som en budbärare, men efter påsk blev han själva budskapet. Det är på Golgata kors som Gud visar sig sådan Han är.
- c. Budbäraren Jesus blev själv budskapet. Uppenbarelsen förändrar allt. Jag går från att vara en sökare (lärjunge) till att vara en kristen? Det grekiska ordet för att följa används just om lärjungskap. Vi kan göra lärjungar, Matt 28:18ff. Det är det bästa sättet för oss att ta ansvar för samhället. Och ändå ...

2. Han förbjöd dem att avslöja vem han var

- a. Jesus drog sig undan. Det betyder att han, till skillnad från många andra, inte trodde på något självvalt martyrium när han hotades. Hans stund (på korset där Guds kärlek uppenbaras) har ännu inte kommit. De tvingades söka. Jesus sa: Den som vill ...
- b. Det fanns många märkliga föreställningar om hurudan Messias skulle vara. Även bland kristna idag, olika betoningar och begränsningar.
- c. Först efter pingsten får vi hjälp med paradoxen, se inledningen till Bergspredikan! ”Saliga ör de ödmjuka ...”. Vår perikop innehåller ett långt citat från Jesaja. Det visar att Matteus (i förväg) vill avslöja på Jesus är. Hur talas det om den kommande Messias?

3. Se, min tjänare (pais) som jag utvalt

- a. Detta är det 11:e reflektionscitater av 12. Här står det inte *hyios* (son) utan *pais* (tjänare). En viktig iakttagelse som inte omedelbart syns i översättningen. Sonen är en tjänare.
- b. Det obegripliga var och är att kungen Messias är vår tjänare i mycket bokstavlig mening, se till exempel Joh 13. Tjänarskapet är ett kännetecken på äkta kärlek.
- c. Alla medborgare har ett samhällsansvar. Det är inte utmärkande endast för kristna. De kristnas främsta ansvar är att visa på Jesus eftersom det bara är de som kan göra det