

Inledning Vårt textavsnitt börjar med I årg, Matt 7:15. Akta er för de falska profeterna! V 16-20 talar om för att vi ska känna igen dem på frukten. V 21 och 22 preciserar vari de falska profeternas misstag består. De har, säger Jesus, falska motiv och deras undervisning leder fel.

De falska pengarna kunde förr bara kännas igen genom att den som kontrollerar visste hur de äkta såg ut. På samma sätt är det här. Du kan inte känna igen de falska om du inte känner de äkta. Därför ska vårt ämne före denna dag vara.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man

1. Den som hör

- a) Vi har genom Guds nåd fått de äkta profeternas förkunnelse nerskriven, i Skriften. Det finns också en muntlig tradition och det finns profeter också i våra dagar. Dessa säger aldrig emot de som fått sina ord nerskriva.
- b) Nu är det många som fortfarande tycker detta är diffust och svårt. Därför ska vi i allt vända oss till Jesus Kristus. Han bejakade f.ö. Skriften
- c) Men nu står det i avslutningen på Bergspredikan ”den som hör ...” och de orden kan syfta på vem som helst. Enligt det nya förbund vi lever i är vi alla delaktiga i det.

2. dessa mina ord

- a) Detta är det radikala med Skriften. Tidigare var det endast fråga om att höra Torahn, att älska den och lära sig göra efter dem – efter bästa förmåga.
- b) Många talar om svårigheterna att följa Bibeln, men med Jesus, som det personifierade Ordet, är det inte svårt. Matt 11:28 talar om att bära hans ok, d.v.s. evangelium. Att höra hans ord är att höra hur älskad man är och att ta emot hans kärlek. Denna är kraften i mitt liv och vägleder mig.
- c) Ingen kristen ska jämföra sig med någon annan. Det är den falska vägen. Vi ska alla jämföra oss med Jesus. Jfr med GT ”Bevara mina bud inom dig”

3. är som en klok man

- a) Här har bilden skiftat från att bära frukt till att bygga hus, men det handlar om detsamma, nämligen att leva sitt liv i gemenskap med Gud, vara en gren i Honom eller bygga på Honom.
- b) Det fantastiska med att vara en kristen är att alltid identifiera sig med Honom. Hela livet handlar om denna efterföljelse, Se GT ”Håll mina bud ... så får du leva.”
- c) Idag äger ett dop rum. I dopet införlivas vi med Honom – på riktigt, tror vi. Men i samband med detta lyder orden: Jesus Kristus kallar dig nu att vara hans lärjunge. Därför handlar det inte bara om honom som blir döpt utan om var och en som är döpt.

Sammanfattning: Var uthållig. Lev under evangeliets ok, ta del av Ordet och nattvarden.

Jesus talar om hur vi bygger på den rätta grunden (på klippan)

Två män bygger varsitt hus

- a) varje människa bygger sitt oikos, sitt liv eller sin lilla gemenskap.
- b) många människor lever med ideal, men de (postmoderna) unga har lärt sig att bygga på sig själv. Det är att bygga på sand.
- c) den kristna människan bygger på Jesu person, hans tankar, ord och gärningar, på grekiska *ten oikian epi ten petran*

En kristen ska bygga på den rätta grunden

- a) Den rätta grunden är den som Gud själv lagt
- b) Jesus säger att den som ”hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man ...
- c) från 5 Mos 6 till Joh 14:23

Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning i honom

Inledning: Två män bygger varsitt hus Varje människa bygger sitt liv eller sin lilla gemenskap. Unga människor tvingas lära sig att själva bygga. Den kristna människan bygger på Jesu person, hans tankar, ord och gärningar, på grekiska *ten oikian epi ten petran*

Jesus talar om hur vi bygger på den rätta grunden

1. Den som hör dessa mina ord

- a) Vi har genom Guds nåd fått de äkta profeternas förkunnelse nerskriven, i Skriften. Det finns också en muntlig tradition och det finns profeter också i våra dagar. Dessa säger aldrig emot de som fått sina ord nerskriva.
- b) Men nu står det i avslutningen på Bergspredikan ”den som hör ...” och de orden kan syfta på vem som helst. Många tycker detta är diffust och svårt. Därför ska vi i allt vända oss till Jesus Kristus. Han bejakade f.ö. Skriften
- c) Tidigare var det fråga om att höra Torah, att älska den och lära sig göra efter dem – efter bästa förmåga. Jesus personifierar torah. Matt 11:28. Det betyder att evangeliet, inte lagen, är drivkraften, än mindre jag själv ...

2. ... och handlar efter dem

- a) Att höra hans ord är att höra hur älskad man är och att ta emot hans kärlek. MEN det stannar inte där eftersom vi har förenats med honom och placerats i Kyrkan.
- b) Den som är ”i Kristus” har en kallelse och ett uppdrag att bidra till bygget, 1 Kor 14:26. I episteltexten skriver Paulus: Var och en måste tänka på hur han bygger.
- c) Sedan nämner han tre grundläggande principer. För det första går det inte att lägga någon annan grund än den som redan är lagd. För det andra behöver vi använda rätt material och för det tredje ska vi inse att bygget ska prövas. Tillbaka till veckans evangelium:

3. ... liknar en klok man

- a) Det handlar om att leva sitt liv i gemenskap med Gud, men stannar inte vid det privata. Var och en av oss har en livskallelse som ska förverkligas i helg och vardag. Vi ska se till att vi bygger på rätt sätt.
- b) Många (postmoderna) människor se främst till sitt eget, men det är en sann med modifiering. Hon väljer också sina likar och väljer därför sin community (socialt nätverk, digitalt). Hur gör en kristen?
- c) Det fantastiska med att vara en kristen är att identifiera sig med Kristus, att 5 Mos 6:4f förverkligas i Joh 14:23.

Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning i honom

När den kristne upptäcker att hon är i Kristus, upptäcker hon också sina bröder och systrar. Tillsammans är vi församlingen.

Sammanfattning: Låt Jesus vara normen för ditt liv och låt Paulus vägleda oss så att var och en av oss kan bidra till den församling vi tillhör. Lev under evangeliets ok, ta del av Ordet och nattvarden.

