

Den åttonde veckan efter Trefaldighet bär rubriken andlig klarsyn och det är verkligen angeläget att vi utber oss sådan i tider som dessa. Det räcker inte med världslig visdom eller sunt förnuft. Det är endast den helige Ande som kan upplysa vårt inre på ett sådant sätt att vi tänker och handlar rätt. Veckans evangelium är hämtat från Evangelium enligt Matteus 7:15-21. I vanlig ordning ger söndagens text oss bara ett avsnitt, den här gången ur Jesu undervisning på berget. Den här gången saknas de två avslutande verserna, verserna 22 och 23, där Jesus konstaterar: ”Jag känner er inte”.

Den här veckan vill Jesus lära oss att hålla oss till Honom och hans apostlar. Han varnar för de falska profeterna som kommer till oss förklädda till får. Han vill inte kännas vid dem.

Falska profeter är klädda som får

Det är vanligt med profeter och profetior i Bibeln. Profetens uppgift var att tala eller hellre förmedla Guds ord till folket. Genast förstår vi vikten av rätte lärare, men också hur vi viktigt det är att höra och göra Guds ord. Av Jesu ord att döma tycks nyckeln till en rätt förståelse vara att känna Honom som Herren och Frälsaren. Det räcker inte med att se på frukten utan vi ska också smaka att Herren är god. Det finns bara en som håller måttet när det gäller vittnesbörd, förkunnelse och undervisning och det är Herren Jesus själv. Vi behöver lära känna Honom så vi förstår hur Han tänker, talar och handlar. Det är Honom vi ska urskilja.

De falska profeterna är rovlystna. Deras utgångspunkt och motiv är i grund falska och de drar sig inte för att framstå som fromma och rättfärdiga, åtminstone i sina egna ögon. De kan säkert säga rätta och riktiga sanningar, men lika ofta ka de leda oss fel därför att de inte lärt känna Herren Jesus.

På deras frukt ska ni känna igen dem

Jesus talar om ett gott träd och ett dåligt träd. Det är Han själv som är det goda trädet och rätte lärare är, liksom alla kristtrogn, infogade som grenar i Honom. Vi får den näring vi behöver för att växa, mogna och bära frukt från Honom.

Herrens bror Jakob skriver i sitt brev om två olika livssammanhang. Han skriver, i Jak 1:18, om dem som är ”födda på nytt genom sanningens ord”, det vill säga om dem som fogats in i och lever i det goda sammanhanget och dem som inte gör det.

Tron, bekännelsen och gärningarna tillsammans visar vem som är grundvalen. Fil 2:1-4 och Gal 5:19-26.

- a) Mina gärningar är inte bättre än andras. Du är bara människa. Vilken är din bekännelse? Vilken är din tro? Allt som inte sker av tro är synd, Rom 14. Vad helst du gör gör det i Jesu namn, Kol

De som gör min himmelske faders vilja

- a) Detta är judisk lära. Inte alla som säger kyrios, kyrios, utan ”de som gör min himmelske faders vilja”. Den judiska tron handlar om att göra. Tro och gärningar går inte att särskilja.
- b) Men vilken är den kristna? Att göra är för oss att tro på den han har sänt. Joh 6:28 med hela sitt hjärta, 5 Mos 6. Din synd- och trosbekännelse. Se ep-texten: varje ande som bekänner ... Det ena upphäver inte det andra. Också vi är kallade att göra. Vad är skillnaden? Jesus är skillnaden. Det skillnad mellan lagisk och evangelisk lydnad.
- c) Förra söndagen: Lyssna på honom. Se ep-texten. Är du en som lyssnar till apostlarna? Då är du av sanningen!

Svpsb: 488:1,2, 51;- , 387;5-7 och 200:7,8

1. Varje gott träd bär god frukt
 - a) Vi är inlemmade i det goda trädet, jämför med ljus och salt
 - b) Det är livssammanhanget som är avgörande
 - c) Du är i rätt sammanhang

2. Akta er för de falska profeterna
 - a) Det finns ändå skäl att varna eftersom vi är av köttslig natur
 - b) De vill ta tron ifrån dig
 - c) Lär känna de sanna profeterna

3. Den som gör min himmelske Faders vilja
 - a) Det är ett judiskt uttryck, tro och gärning hör samman
 - b) Vi ska tro på Gud och den han har sänt
 - c) Uppgiften blir att lära känna Jesus och förstå hans död och uppståndelsen
 - d) livsstil som har fel utgångspunkt, saknar inre förankring. Våra liv är inte alltid föredömliga. Vi har predikat lagen och ett kravlöst evangelium. Sagt vad vi själva tycker. Församlingen som helhet håller inte heller måttet.

Inledning

Akta er för falska profeter

1. Akta er för falska profeter

a) Det finns profeter överallt. I GT var de ofta siare, men rättare är att kalla dem talesmän. De bar fram sin herres ord. . Profeter och profetior spelade stor roll i urkyrkan, Rom 12, 1 Kor 12 och Ef 4. De ska vara underordnade den församling, som leds av Jesus.

b) De falska behöver inte framstå som onda människor. Det är lätt att vilseleda människor eftersom människor under omständigheter gärna lyssnar till råd. De falska kan framstå som goda, men i sitt inre vara rovlystna vargar. Jesus skräder inte orden, låter sig inte luras av det yttre om inte utgångspunkten är riktig, om motiven är falska.

c) Det är viktig att genomskåda de falska, men än viktigare att känna igen de äkta. Vi måste då se till helheten, till livssammanhanget.

2. På deras frukt skall ni känna igen dem

a) I Bergspredikan talas om två vägar, två träd och två hus. De representerar var för sig två olika världar, två olika livssammanhang. Det ena sammanhanget är gemenskapen med Gud och det andra inte. Just så svart-vitt som det låter. Se v 22f där Jesus talar om dem han känner och dem han inte känner.

b) Det handlar om människans relation till Gud och på kristen mark om mötet med Gud i Jesus Kristus, se Ps 1 om trädet som är planterat vid vatten bäckar och sträcker sina rötter mot vattnet.

c) Paulus talar hundratals gånger om hur vi ”ympats in i Honom”, in i livet ”i Jesus”, eller som aposteln Johannes om livet i det sanna Vinträdet, Joh 15. I Gal 5 påminner han om trädets frukt; kärlek, glädje, frid, trofasthet ...

3. gör min himmelske Faders vilja

a) Livsgemenskapen med Jesus är andlig men ändå påtaglig och märklig. Du själv vet om du söker Hans vilja i bibelläsning och bön, om du i ditt hjärta tro, med din mun bekänner och i den meningen gör Faderns vilja.

b) De falska profeterna kommer gärna med den falska trösten. Den som säger att Gud godtar dig som du är, att Jesu person inte är så viktig, se episteln, eller din gemenskap med honom.

c) De falska profeterna spelar gärna ut tro och gärningar mot varandra. Det ena överordnas det andra.

Avslutning: När vi är vända mot Gud lovsjunger vi Honom.

Inledning Dagens ämne är Andlig klarsyn. Avsnittet är sönderklippt. V 22-23 saknas. Jag känner er inte (hebreiska jada).

Den goda miljön

1. Jesus sade: ”Akta er för de falska profeterna.”

a) Inledningsorden visar att det inte är vem-som-helst som talar. Det är Jesus ... Gud kommen i köttet ...

b) Vilka är då de falska profeterna? De är många. Det kan tyckas djärvt att peka ut någon eller några, men det vore tjänstefel att inte säga att alla dem som pekar på andra vägar eller möjligheter till frälsning än Jesus är falska profeter. Ur Kyrkans synvinkel finns ingen annan än Jesus, Joh 14:6.

c) se episteln: ”Varje ande som ... ” Det är Jesu person, föreningen med honom som gör att vi lärt känna Gud. Det handlar om livssammanhang.

2. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt

a) I Bergspredikan talas om två vägar, två träd och två hus. De representerar var för sig två olika världar, två olika livssammanhang

b) Tron brukar betonas med rätt. Gärningar underskattas, men hur ser människans livsmiljö ut? Till exempel ungdomarnas i Albanien? Hur ser vår gemenskap ut?

c) Dina tankar, din viljeinriktning kan liknas vid Ps 1

3. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja

a) se 6 ef Tref om den rättfärdighet som övergår fariséernas och de skriftlärdes. Det är livssammanhanget som bestämmer frukten

b)

c) Vi har att kämpa den goda kampen, evangeliets lydnad till skillnad mot lagens lydnad.

Avslutning