

Inledning: Om vi hade fått en lag som kunde skänka rättfärdighet ...

Kejsar Tiberius regerade mellan åren 14–37 e Kr. Vår text utspelar sig i hans femtonde regeringsår, det vill säga år 28. Sakarias son Johannes har ännu inte börjat predika

1. Då ... kom Herrens Ord till Johannes

- a) Det kan ske på olika sätt. Drömmar och syner, intuition? Det sker än idag, men prövas alltid mot Nya Testamentet. Det är vår norm.
- b) Guds ord kommer varje gång det talas. Johannes förstår att det inte duger med att ”säga förlåt”. Han talar om omvändelse och dop.
- c) Vad var det Johannes fick höra? Det stod klart för honom att Gud vill ge människorna syndernas förlåtelse, Joh 12:47. Människor har ett stort behov av syndernas förlåtelse och de vandrade i tusental till Johannes. Vi får lära oss att förlåta varandra, men här handlar det om hur Gud förlåter oss. När Gud förlåter tystnar Lagen. Hur kan han göra det utan att vara orättfärdig? Se, Guds Lamm som tar bort världens synder ... (Johannes fick vänta.)
- d) Men vad kan vi göra? Vad betyder det att adventstiden är en bättringens tid?

2. Vad ska vi då göra?

- a) Folket frågade ärligt. De ville göra sitt bästa. Men vi kan inte göra sådant som bara Gud kan göra.
- b) Det grekiska ordet *metanoeo* räcker inte till för att översätta det hebreiska ordet *suw*. Frälsning och omvändelse är från ... till. En människa kan omvända sig till Gud och hålla sig till Hans Ord, men aldrig övervinna synden, uppfylla lagen med mindre än att hon kommer till Gud och låter Honom göra det. Idag har SvD ett hemma-hos-reportage hos motorcykelklubben Bandidos. De har en egen norm som inte i allt stämmer med svensk lagstiftning. Men inte heller den svenska lagstiftningen stämmer i sin tur alltid med Guds norm (NT).
- c) Vår kamp är att återvända till Gud och hålla oss till Hans norm. Vi behöver inte övervinna synden eller uppfylla lagen. Det kan vi inte. Det kan bara Gud. Men vi behöver hålla oss till Herrens Ord. Omvändelse är att följa det nya. All vår kraft ska läggas på att följa det nya. Vi kan träna oss på att älska Gud och varandra. Gud ensam kan åstadkomma djupare förändringar och Han ska göra det. Tro evangelium!

3. Folket var fyllt av förväntan

- a) Johannes banade väg för Herren, Herrens verk och gåva till oss, genom att mana till omvändelse. Folket kunde inte fullt ut förstå vad det innebär att följa det nya. De hade viljan att följa, de var fyllda av förväntan, men saknade evangelium. Är det möjligt för oss att följa det nya?
- b) ”Den som kommer efter mig ...” Det nya livet som levs i gemenskap ger kraft åt den nya inriktningen.
- c) Vandrigen i Anden är livet i Anden. Vandrigen är tiden. Den går vare sig vi vill eller inte. Under vår jordevandring är vi fyllda med förväntan över vad Gud ska göra ibland oss. Vi ska ta in Guds Ande i allt vad vi är, har och gör, särskilt i det svåra. Hårtill give Gud sin nåd och välsignelse.

¹ Tidigare predikan innehåller punkterna 1) syndernas förlåtelse 2) omvändelse och 3) dop. Ovanstående utkast är en fördjupning av den tidigare.

Inledning: Än idag banar Johannes döparen vägen för Guds rike.

1. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren

- a) Det är Johannes döparen som banar vägen för Herren, för Guds rikets, se 2 advent.
- b) Du kan inte begära att människor ska förstå och kunna ta till sig Guds-rikets liv. Vi kan möjligen om tar in Gud i våra liv ana något av det. Som Pontius Pilatus. "Mitt rike är inte av denna världen". Det är annorlunda. Rom 14:17.
- c) Jesus predikade Guds rike. I Apostlagärningarna sprids det vidare och idag formligen exploderar Guds rike framför allt i Asien, till exempel i Nepal. Hur förstår de Guds rike? Kan man se Guds rike? "Tecken, under och kraftgärningar"

2. Folk kom ut i skaror för att döpas av honom

- a) Döparen bereder vägen för honom och säger att den som kommer efter honom döper i Helig Ande. Han ska föda er på nytt och göra er till barn av Gud. I profetian heter det att "alla människor skall se Guds frälsning". Detta är något som ligger framför oss i tiden även om vi som individer kan få del av det redan här i tiden.
- b) De står där på stranden och lyssnar fascinerat till Döparen. Nu börjar det brännas. Kan vi få del av det här i tiden? På vilket sätt kan Gud berika våra liv? Tro inte att ni kan slippa undan den kommande vreden! Redan är yxan satt till roten på trädet.

Bönboken: Bli kvar hos oss Herre ...

När jordelivet går mot sitt slut kommer ingen undan

- c) "Mitt ibland er står en som ni inte känner ..." Orden syftar på Jesus från Nasaret. Han är den som efter att ha försonat världen med Gud döper i Helig Ande så vi i förväg kan få del av Guds rike.

3. Vad skall vi då göra?

- a) Döparen räknar upp en hel del människorna ska göra. "Den som har två skjortor ..." Ärt det inte väldigt lagiskt? Strider lagen, de tio orden, mot Guds löften?, se Gal 3:21. Inte alls.
- b) Detta är vad vi kommer att göra när Guds rike fyller oss. Det är några av kännetecknen och plötsligt talar vi om tecken, under och kraftgärningar.
- c) Evangeliet är inte emot goda gärningar. Goda gärningar är emellertid aldrig grundvalen för våra liv, utan Jesu död och uppståndelse. Det är på den grunden vi står.

Avslutning: Än idag banar Johannes döparen vägen för Guds rike.

Inledning: Nu görs de sista förberedelserna inför Kristi födelse

1. Guds ord kom till Sakarias son Johannes i öknen

- a) När vi talar om Guds ord tänker vi på bibeln. Men det är inte den som åsyftas här. Inte heller är det någon som predikar Guds ord för Johannes utan han hör. Gud skapade världen genom sitt ord och på något sätt talade Gud till Johannes i öknen. Johannesprologen!
- b) Johannes hörde, tog emot och lydde. Han predikade budskapet om Guds ankomst för folket. Han predikade omvändelse. Och när de betygat att de hade omvänt sig bekräftades det med dopet. Men det var något märkligt med dopet till syndernas förlåtelse. Det riktade sig vanligtvis endast till hedningarna. Judarna var redan Guds folk.
- c) Det profetiska ordet talade om att alla människor ska se Guds frälsning och bland dessa är också det judiska folket. Och det var detta folk som vandrade ut till Johannes. Och för att göra saken tydlig ropade Johannes:

2. Huggormsyngel! Vem har sagt er att ni ska fly den kommande vredesdomen?

- a) Hans predikan kan synas oförskämd. Hur kan han tala till folket på det sättet? Uttrycket huggormsyngel är lika med djävulens barn. Det kommer från berättelsen om Kain och Abel. Jesus själv kom senare att tala på samma sätt. När fariseerna inte ville lyssna på honom kallade han dem för djävulens barn. De försvarade sig med att de var Abrahams barn vilket Jesus förnekade, Joh 8:44 och 1 Joh 3:7ff.
- b) Johannes döparen pekar inte ut några särskilda människor utan talar till folket i allmänhet inklusive det judiska folket. När han kallar dem för huggormsyngel är det en beskrivning av människan sådan hon är utan Gud och utan hopp i världen. Yxan är satt till roten = syndens lön är döden. Det verkar som att människorna uppfattar budskapet och frågar vad de ska göra.
- c) Johannes predikar lagen. Han ger dem instruktioner. Det är bra med lagen och ännu bättre om vi följer den! Men Johannes visste att de goda gärningarna inte var tillräckliga för frälsningen. Johannes döpte med vatten ...

3. Alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias

- a) Människorna anade i sina hjärtan att de behövde en frälsare, men de visste inte hur det skulle gå till. Kain hade förstått när han säger: "Mitt brott är för stort för att förlåtas" och så gick han bort rotlös och hemlös. Hur gick det för Kain? Han fick ett kors i pannan.
- b) Dagens människor gör på samma sätt. Inte ens de många kristna förstår hur människan är skadad i grund. Skadan är inte levande för människor och när den insikten saknas, saknas också bakgrunden till evangelium. Folket kan inte uppfatta jul-glädjen.
- c) Nu görs de sista förberedelserna inför julen. För vår del stannar inte dessa vid det yttre utan i våra hjärtan mediterar vi över Jesusbarnets roll och betydelse. Utan det är vi förlorade, men med det kan vi fira en sann jul.