

Inledning. Hebr 13:8 och 5

1. En man hade ett fikonträd i sin vingård

- a) Guds folk bor i en trädgård, Paradiset och/eller Israel enligt Deut 28:30, Mik 4:4 och Jes 5:1–17. Detta folk förväntas bära frukt. Det betydde laglydnad, Jes 5:7, först från Adam och sedan från Israel. Men sedan också att ge frukten vidare, dela med sig till andra, Jes 49:6, vara ett ljus för hedningarna.
- b) Också vi är genom tron på Jesus Kristus planterade i denna trädgård, Rom 9–11, 11:17–22, och förväntas bära frukt, Joh 15:16. Men här fanns ett fikonträd som inte bar frukt.
- c) Jesus talar till sina lärjungar i pluralis, inte i singularis.¹ Du är en gren som ingår i ett nätverk av relationer. Bär vår församling sådan frukt Herren vill?

2. Då sade han till sin trädgårdsmästare

- a) Hugg ner det, men det räddas av sin trädgårdsmästare.² Trädgårdsmästare är ingen mindre än Herre Jesus själv, Joh 20:15. Han månar om oss
- b) Hur har det år som gått varit? Vi, var och en av oss och vi som församling, har haft bra och dåliga dagar. Då är det viktigt att veta att allt vi gör ska bäras fram till Herren. Det är i och genom den relationen Gud ger växten.
- c) Jesus säger utan mig förmår ni ingenting, Joh 15:16. Vår kallelse är att anpassa våra liv till evangelium, på så sätt håller vi relationen till Herren vid liv, växtkraften verkar och vi arbetar på vår frälsning.

3. Herre, låt det stå kvar ett år till

- a) Det finns många kristna som anser att det judiska folket inte bär sådan frukt Gud vill. Det judiska folket kan inte vara ett föredöme för oss. Hugg bort. Men det finns en (många) som ber för Israel och Gud låter det finnas kvar. Israels Gud är en nådig och barmhärtig Gud som håller fast vid sina löften. Israel finns kvar på grund av nåden!
- b) Detsamma kan sägas om vår församling. Vi har inte kvalificerat oss och förtjänar inte att vara förvaltare av evangelium, men vi är det.
- c) Vi har en trädgårdsmästare som ber för oss och som ska vara med oss under detta nya år, Hebr 13:8. De yttre omständigheterna kanhända förblir desamma, men det är de inre som är avgörande. Trädgårdsmästare sa: Kanske det bär frukt ...
- d) Vår församling kan bli hans bönesvar. Avsluta med att be Ps 80:16–20

¹ Liksom ett träd i sol och regn
Så låt min själ i Andens hägn
Få växa alla dagar

Den sommar som av nåd jag får.

Gud, låt mig bära frukt i år,

Den frukt som dig behagar, Svpsb 200:7

² Växt tiden beräknas till tre år, 3 Mos 19:23, men detta hade växt ytterligare tre år utan att bära frukt. Fikonträd i en vingård tar mycket näring från vinstockarna. Det fanns skäl att ta bort det. Ingenstans berättas det om att man gödslar ett fikonträd. Här vidtas exceptionella åtgärder.