

Inledning: Veckan som nu ligger framför oss har rubriken "Trons kraft". Vi får lära oss att det inte handlar om egen-kraft utan om kraften att fly till och gripa om Jesus.

1. Många av hans lärjungar drog sig undan

- a) Johannesevangeliet 6 börjar med brödundret, fortsätter med att Jesus går på vattnet och kulminerar med att han talar om sig själv som det eviga livets bröd. Som om det inte räckte tar han också om att äta hans kött och dricka hans blod. Jesus hade många hundratals lärjungar och tusentals beundrare. Det betyder inte att de förstod vem Jesus är. SFB skriver "Efter Jesu tal ...", men orden *ek toutou* kunde också översättas "På grund av ...".
- b) Det finns miljoner svenskar som blivit både döpta och konfirmerade, men de flesta (?) har lämnat tron på Herren Jesus. Det betyder inte nödvändigtvis att Jesus har lämnat dem. Herren är trofast.
- c) Kanske är det då en tröst att se hur vår text talar om och faktiskt skiljer mellan lärjungar på ena sidan och de tolv på andra sidan. Det finns människor som är långt ifrån Jesus, men vända mot honom. Så finns det de som är nära honom, men på väg bort från honom. Vi behöver vårda vår relation till honom och minnas att en av de tolv förrådde honom: "Inte tänker ni väl också gå?", frågar Jesus.

2. Herre, till vem skulle vi gå?

- a) Simon Petrus reagerar på Jesu fråga och svarar med tre tankar. För det första ställer han en motfråga: "Till vem skulle vi gå?" För det andra bejakar han vad Jesus sagt tidigare i v 63: "Mina ord är ande och liv". Och för det tredje bekänner han Jesus som Guds Helige, det vill säga Guds Messias.
- b) I slutet på 1900-talet var det fint, nästan glorifierat, att vara sökare. Jag tror den tiden är över. I dag frågar allt flermänniskor efter uppriktigt och ärlig tro. Vi behöver därför vara just uppriktiga och ärliga med vår tro. Jesus har gett oss ett löfte när han sa: "Den som söker finner".
- c) En kristen människa har "funnit Messias" och hennes liv kännetecknas av att hon tar emot syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet från honom.

3. Du är Guds helige

- a) Uttrycket Guds Helige är ett bibliskt uttryck som används om Gud flera gånger i Skriften. Det betyder att han är avskild, ren och unik. När Simon Petrus bekänner Jesus som Guds Helige svarar det mot Matt 16:16f. Den helige Ande vill göra oss heliga när han kallar oss till gemenskap med den helige. Men inte alla "heliga" är heliga. Nästa vers berättar om Judas Iskariot.
- b) Simon Petrus visste eller anade vem Jesus är. Han hade varit med Jesus i mer än tre år. Han visste att det inte finns någon annan som kan frälsa och menade att han kunde ge sitt liv för Jesus. Det är inte självklart att avlägga en sådan hög bekännelse.
- c) Som kristen vet jag att allt av värde finns endast hos Jesus, men jag lär också känna mig själv och mina svagheter. Det gör att jag blir alltmer beroende av Guds nåd i Jesus Kristus.