

Inl. Idag får vi se hur Jesus börjar gå vad Evangelieboken kallar kärlekens väg. Den kallas även för lidandets väg. Det är nu Hans försoningstjänst börjar bli synlig. Den kommer att kosta honom livet.

Vi hade nog bestämt oss för att ta en annan väg. Vi vill gärna minimera riskerna. Och om vi skulle komma i svårare konflikter (som Jesus gjorde) hade säkert försökt vara mer diplomatiska än vad Jesus var. När vi synar våra egna prioriteringar ska vi strax upptäcka att vi sätter oss själva överst. Så gjorde inte Jesus. Han satte dig överst!

Jesu välsignade lidande

1. är förberett från begynnelsen

- a) 1 Petr 1:20
- b) Jesus ser inte bara ondskan, utan Guds utväg
- c) Allhärskaren ger sig själv i tjänst för oss
- d) Därför älskar vi korset

2. är Hans kärlek till oss (alt en gåva till oss)

- a) några judar från Grekland kom för att de ville se Jesus
- b) än idag kommer människor till Jesus
- c) vi får se och förstå något av hans lidande

3. för våra lidanden meningsfulla och välsignade

- a) inte lidandet i sig
- b) när vi lider är det vår hållning att tro på Gud
- c) uppståndelsen är vårt facit

Varje gång vi firar den heliga nattvarden påminns vi om hur mycket Herre älskar oss. Det är bara otron som säger att Gud inte älskar mig. Gud bryr sig inte om mig. Han är långt borta. Ingen som har förstått något av vem Jesus är ska säga så. I stället ska vi säga att Jesus är Guds gåva till oss och Han har gjort att allt vi går igenom blivit meningsfullt. Han har förvandlat vår övergivenhet till gemenskap, sorg till glädje. Detta ska vi tacka Honom för även i fastetid.

Inledning: När jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Påsken är vårt facit. Utan Uppståndelsens glädje den skulle vi inte förstå eller ha ork att gå igenom fastetiden. Vi är kristna till det yttre, men fastetiden är en tid då vi arbetar på vårt inre. Det är endast i ljuset av Uppståndelsen vi kan arbeta på vår frälsning.

1. Herre, vi vill gärna se Jesus

- a) Det var några grekers önskan. De hade hört om Jesus men sannolikt kände de honom inte. De visst inte vem han är. Vilde dessa greker omvända sig? Ingen människa kan förstå vem Jesus är om det inte uppenbaras för henne.
- b) Så är det för många människor också idag. De är sökare och skulle gärna vilja tro, men de har inte lärt känna honom.
- c) Vi vet inte hur det gick för grekerna, men vi vet att Filippos och Andreas hade gjort en första omvändelse. De var lärjungar till Johannes Döparen, men hade nu börjat följa Jesus. De hade blivit kristna och nu ville de stå i Jesu tjänst. Detta var emellertid bara början på ett nytt liv.

2. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig

- a) Det kristna livet utspelar sig i hjärtat, vår innersta vilja. Problemet är att vår vilja inte är Guds vilja. Vår vilja behöver falla till marken och dö som ett vetekorn. Men har inte Gud gett oss vår vilja? Jo, du blir inte av med den, men den kan helgas.
- b) Om vi själva fick välja sin väg hade hon knappast valt att gå den väg Jesus gick. Vi hade nog bestämt oss för att ta en annan väg. Vi vill gärna minimera riskerna. Och om vi skulle komma i svårare konflikter (som Jesus gjorde) hade säkert försökt vara mer diplomatiska än vad Jesus var. När vi synar våra egna prioriteringar ska vi strax upptäcka att vi sätter oss själva överst. Så gjorde inte Jesus. Han satte lydnaden för Guds vilja överst! Om vi vill följa Guds vilja behöver vi lyda Guds vilja, anpassa våra liv till evangeliet
- c) Vi kan inte anpassa oss till en tänkt framtid. Vi vet ingenting om vår framtid. Vi kan däremot anpassa oss till Gud vilja, så långt vi lärt känna honom. Det gjorde Jesus.

3. Just för denna stund har jag kommit

- a) Jesus är ingen jordisk hjälte. Han ville inte bli korsfäst. Han ville göra Guds vilja. Men Gud hade visat honom den väg han måste gå för att försona människan med honom. När Jesus väl förstätt Guds vilja att låta hans död vara ett försoningsoffer sa han ja.
- b) Det är tron på Guds välde, kärleken till Gud och lydnaden för honom som är vår drivkraft. Denna helgade vilja kan
- c) Just för denna stund; orden kommer från Jesus. Men du och jag kan idag göra orden till våra egna. Vi har kommit för att leva i Gud, med Gud och för att se hans vilja förverkligad i våra liv.