

Inledning:

Den yttersta tiden

Det finns en föreställning om att Messias ska komma på himmelens skyar, (Människosonen, Dan 7). Det var inte det sätt som Jesus kom på och därför finns det många judar som inte tror att Jesus är Messias. Föreställningen och förhoppningen att Messias ska komma på himmelens skyar lever kvar hos dem, men också hos oss kristna. Jesus ska komma tillbaka på det sättet i den yttersta tiden. Det finns många frågor om den yttersta tiden men vi ska hålla oss till veckans evangelium.

1. Vad blir tecknet för din återkomst?

- a) Lärjungarna hade fått höra att "allt ska brytas ner" innan Messias upprättar sitt rike. Nu undrar de när det ska ske. Jesus svarar inte på frågan därför att ingen vet dagen, v 36 .
- b) Det har varit och är en lång väntan, i tusentals år och det finns många obesvarade frågor. Många kristna människor har ställt samman teorier. Det går att göra på olika sätt men resultatet har blivit förvirring när vi inte vet vad som gäller. Så provas vår tro och vår uthållighet.
- c) Jesus har redan kommit till oss. Det är kännetecknande för levande kristna att Jesus har tagit sin boning mitt ibland dem. Han fortsätter att komma till oss genom sin Ande, genom Ordet och Sakramenten. Även om vår erfarenhet av kristen gemenskap ännu är liten ska vi ändå veta: Jesus har inte bara blivit människa. Han har också blivit medmänniska. Han är närmare oss än vi tror.

2. Se upp så att ingen bedrar er

- a) Det verkar som att Jesus förstod att många skulle komma att uppträda i hans namn. Världen fortsätter att fråga efter sin Messias och i svårare tider är det lätt att acceptera vemsomhelst. Lägga märke till vilka Jesus talar till, v 3. Lägga också märke till v 10.
- b) I våra dagar talar man kanske mest skämtsamt om olika Messias-gestalter. Det kan vara alltifrån den framgångsrike fotbollsspelaren, den amerikanske presidenten eller påven.
- c) Det finns inga skäl för oss att spekulera. Vi vet att Herren redan är hos oss. Vi har lärt känna honom och hans vilja. Vi förstår något av hur han regerar och vet att hans återkomst sker i rätt tid. Vi vakar och ber med den stora och underbara räkenskapsdagen för ögonen.

3. Början på födslovärkarna

- a) Uttrycket "födslovärkar" härstammar från rabbinerna. De talade om det lidande som föregår Messias ankomst. Det gör Jesus också. Jesus säger: Sådant *måste* hända. Det *måste* ske att ondskan avslöjas, blir synlig och dör bort.
- b) Det är inte svårt att förstå att allting går mot sitt slut. Det finns en borte gräns för denna vår älskade skapelse. Det gäller krig, hungersnöd och jordbävningar. Det finns ett slut för falska Messias-gestalter, laglöshet och förföljelser av olikänkande.
- c) När Jesus kom till oss blev det början på slutet. Han har redan förenat sig med oss och något nytt har kommit. När vi lyftes upp ur dopets vatten kallades vi att vara Jesu Kristi lärjungar. När vi nu har tagit emot honom genom tron hur skulle vi kunna annat än längta efter den yttersta dagen och "den tillkommande världens liv"?