

Stjärnan som vägleder, änglarna som lyser upp himlen, folken som samlas och hela världens upplysning. Idag kulminerar ljusmotivet. Vi tar fasta på den alternativa predikotexten från Joh 8:12. Det är ett ord som citeras vid varje dop. Efter att Jesus sagt dessa ord motsägs han av fariséerna. Inte kan man vittna om sig själv, menar de. Jesus håller med om det men säger att han vet var han kommer ifrån och att Gud själv vittnar om honom med tecken och under.

1. Jesus sade: Jag Är världens ljus

- a) Han är folkens och alla kulturers ljus. Det är i vår tid inte lyckat att spela ut Jesus mot andra andliga ledare. Det må vara hinduernas Mahatma Gandhi, buddisternas Dalai Lama, rabbiner eller muslimernas Mohammed. Vi kan peka på vilken åskådning vi vill, men aldrig komma undan Jesus när han säger: Jag Är världens ljus. Det går inte att ta miste på vad Jesus menar. Han använder sig av Guds namn Jag Är och hävdar indirekt gudomlig auktoritet.
- b) Det är en sak att jag har åsikter om Jesus men en annan att låta honom vara mitt ljus. Det kristna livet kan diskuteras i det oändliga, men att leva det är något helt annat.
- c) Vi kan leva med Jesus som Herren. Han är självklart Kyrkans ljus. Han kommer till oss genom Ord och Sakrament.

2. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret

- a) Vår värld är i många avseenden mörk och varje människa, också bekännande kristna, kan uppleva tvivel och förvirring. På Jesus tid framställde filosofer, rabbiner och även Jesus själva livet som en vandring. Det är en utmärkt bild. Den talar om för oss att det finns ett mål, men den säger ingenting om väderleken. Den kan skifta. Nu ligger ett nytt år framför oss och många frågar sig vad det ska innebära. Vi har en vandring framför oss och i viss mening är den vägen okänd precis som väderleken. Men hur är det med målet? Jesus lovar att leda oss rätt, se även Ps 23:2.
- b) Många söker sig till kyrkans gudstjänster. Här tänds ljus inte bara i bokstavlig mening utan också i inre mening. Det kan ske på många olika sätt, men nådemedlen är på en gång mötesplatser och redskap. Liturgin är tänkt att återspegla Kristi ljus i evangeliets Ord, sakramentet, i lovsång och bönen.
- c) Den som lever Kyrkans liv, inte bara gästar kyrkan, kommer förr eller senare att se och förstå vem Gud är. Den inre resan behöver aldrig ske i eller genom mörker av ett enda skäl.

3. utan ha livets ljus

- a) Det är viktigt att förstå att vi inte talar om förnuftets ljus eller fysiskt ljus även om Gud verkar genom dem. Det är bra att kunna läsa eller förstå inre sanningar, men texten talar inte om upplysningens ljus som 1600-talets store filosof Descartes gjorde. Resultatet av modernismen gjorde tron till en privatsak. Den enskildes tro skulle dö bort i takt med att de moderna samhällena ökade sitt välstånd. För Europas del var Frankrike vägledande. Det visade sig vara fel, vilket nu aktualiserats inom EU. Det är inte mer än tio år sedan Frankrike ”omvände” sig och i stället vill reglera religion och politik.
- b) Jesus talar inte om modernismen som världen ljus utan om sig själv. Det är han som visar vägen. Hans ljus är det himmelska ljuset, ett övernaturligt ljus som ger värme och liv, som främjar livets växt och mognad.
- c) Av den grekiska texten framgår att hans lärjungar inte bara ska ha, utan äga detta ljus. Vi ska bära det inom oss på samma sätt som vi bär Honom inom oss. Det är naturligtvis något som måste upplevas. Idag har vi möjlighet att ta del av det himmelska ljuset.