

Inledning: De 72 hade fått se hur Jesus verkade genom dem när de tjänade. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Idag möter vi en laglärd medmänniska som inte har sett eller förstått.

1. En laglärd ville sätta honom på prov

- a) Vad skall jag göra för att vinna evigt liv? Det är en lagens fråga. Den laglärd utgår från sig själv och det leder fel. Men han svarar rätt och samtalet tar slut. Det är något han inte förstår. Han förstår inte vem han talar med. Den laglärd ursäktar sig med en följdfråga: Vem ska jag hjälpa? Vem ska jag sörja för, visa kärlek och vara barmhärtig emot?
- b) Människor idag tänker inte som den laglärd, men de vill ändå göra allt vad som står i deras makt för att få ett välordnat liv. Det ligger i den mänskliga naturen. Många predikningar kom därför att handla om vad vi ska göra. Det är lagens fråga men den hjälper oss inte vidare.
- c) Det är kännetecknande för en kristen att ha förstått lagen, men framför allt har hon förstått att hon inte räcker till. Jesus ger oss en liknelse och den väckta människan känner igen sig, – i den slagne.

2. En man blev överfallen av rövare

- a) Kyrkofäderna vet till och med namnet på den slagne. Han heter Adam och personifierar hela människosläktet. Det är människan som har blivit överfallen av djävulen och hans demoner. Det är människan som har förlorat sina kläder, sin härlighet och som lever sitt liv halvdöd redan här i tiden. Några av oss känner igen oss mer eller mindre. Stanna upp inför lagen, lyssna och bli överbevisad av lagen och du ska förstå ditt behov av hjälp.
- b) I den stunden kunde varken prästen eller leviten, det vill säga varken lagen eller profeterna kan hjälpa oss. Det kan bara Gud själv göra när han sänder oss den Barmhärtige, sin Son. Det var han som tog oss in i Kyrkans hägn, som betalade för oss och födde oss på nytt till ett levande hopp. Det är Jesus som har räddat oss. Det var detta evangelium som den laglärd behövde höra.
- c) Det är du som är den slagne. Låt Jesus ta hand om dig och sköta om dig. Och så vänder sig Jesus mot honom och säger: Vem var den mannens nästa? Vem är den som räddar och som ger evigt liv?

3. En samarier fick se honom ligga där

- a) Jesus talar om sig själv. Han är den som inte bara förbarmar sig över oss utan också skänker evigt liv. Han är den nästa som har räddat mig och som sörjer för mig. Ibland kan det tyckas som att han lämnar dig, men bli kvar eftersom han ska komma tillbaka.
- b) Den slagne berättade för alla vad som skett. Han berättade om sin nästa, den nästa som hjälpte honom. Det finns många som behöver höra att Jesus ensam räddar och ger evigt liv.
- c) Du kan vara hans redskap. Du kan vara en nästa för någon. Vem är någons nästa? Vem är den som kan hjälpa? Den som kan rädda och ge evigt liv? Den som visade honom barmhärtighet. Vi får aldrig veta om den laglärd förstod liknelsens poäng. Du kan vara en nästa för någon i din omgivning, för någon i din familj, någon arbetskamrat.

Avslutning: Saliga de ögon som ser vad ni ser. Vad var det de 72 såg? De såg att Jesus var med dem och de anade att också de själva skulle kunna vara hans redskap.