

**Inledning:** Jag sträcker mig mot det som ligger framför mig

Det handlar om hur vi blir frälsta. Den rike mannen hade frågat Vad ska jag göra för att få evigt liv, se Matt 19:16-26. Vår text utgör avslutningen på denna frågeställning. Vi har ju lämnat allt

### 1. Vad ska vi få för det?

a) Jesus avvisar inte deras fråga. Antingen tycker han att den är berättigad eller anser han det meningslöst att försöka svara. Det judiska idealet bestod av två steg, att göra sitt bästa det vill säga att älska Gud och sin nästa och slutsteget att bli fullkomlig vilket betyder att lära sig ge bort allt. Du kan alltid bli en bättre människa. I det perspektivet har lärjungarna inte kommit långt. De är självpupptagna. Den rike mannen hade fått rådet att ge bort allt. Endast så kan man vinna det eviga livet. Lärjungarna hade lämnat allt, men var fortfarande rädda för att inte räcka till. De hade inte förstått

b) De flesta människor skulle nog anse att lärjungarnas fråga vara en rättvisa. De hade lämnat allt och överlämnat sig själva åt Jesus. De lärde av honom hur de skulle tänka, tala och handla. Skulle det inte belönas?

c) En kristen borde veta bättre. Livet är en gåva och aldrig en förtjänst. Vi lever av nåd.

### 2. Vid världens återfödelse

a) Jesus ger ett eskatologiskt svar. Det beror på att händelsen utspelade sig strax innan påsk. De är på väg till Jerusalem och många förväntade sig att Messias skulle upprätta sitt rike just vid påsk. Jesus knyter an till denna förväntan och berättar vad som ska hända. Men det finns ingenting som antyder att det ska ske denna påsk utan det ska ske "vid världens återfödelse". Då ska Människosonen tillsammans med de sina sätta sig på tronen. Jesus talar inte om någon jordisk belöning utan om livet i Guds rike.

b) Visst ska vi få lön men inte efter förtjänst utan långt utöver vad vi förtjänat, se Matt 20:1-16 om vingårdsarbetarens lön. Vi ska få lön men inte därför att vi lämnat allt utan därför att Gud är en Gud som slösar sina gåvor över oss.

c) Vi borde veta bättre än lärjungarna. Vad ska vi få för det? Jo, ni ska få Jesu Kristi kropp. Ni ska få den sönderbrutna kroppen. Ni ska få hans liv. Femtio dagar därefter ska ni få hans Ande och bli delaktiga av gudomlig natur. Men Jesus utvidgar löftet.

### 3. Var och en ... ska få ärva evigt liv.

a) Vad ska vi få för det? De tänkte först och främst på sig själva. De var osäkra trots att de blivit Jesu lärjungar och lämnat allt. Det är naturligt för en människa att först tänka på sig själv.

b) Men Jesus överraskar genom att utvidga löftet till var och en samtidigt som han knyter löftet till sin egen person. Som för mitt namns skull. Han kan inte svara för dem som vill tjäna andra gudar eller

c) Vi kan få del av hans herravälde här och nu. Tänk inte på belöningen utan tänk på Jesu kosmiska herravälde och på att du får vara med. Hans herravälde är din belöning. Så kan du bli fri från avgudarna och din egen ångest.

Inledning: Nåd och tjänst hör samman. Tjänsten kommer ur nåden. Men först något om ordets bakgrund i Skriften.

## Det kristna livet

### 1. börjar med nåden.

- a) Många människor anser inte att de behöver någon nåd.
- b) Andra kämpar av olika skäl för att få nåden. De kan vara lärjungar och deras kamp lovvärd.
- c) En kristen förstår att Gud handlar med oss i enlighet med sin nåd.

### 2. fortsätter med nåd.

- a) Nåden är en Guds kraft. Den omintetgör all egen förtjänst.
  1. Själva tron är ingen förtjänst
  2. Därför spelar heller inte trons styrka eller storlek någon roll liksom
  3. inte heller trons erfarenheter eller gärningar.
  4. Inför Gud är alla människor ogudaktiga, Rom 1
  5. Det styrks av att Gud inte har anseende till person.
  6. Endast Guds nåd
- b) Fil 2:12-13
- c) Fil 3:7 Episteltexten uppmuntrar oss att vara frimodiga. Att helt enkelt glömma det gamla och istället låta allt vi gör tjäna Guds rike framgång.

### 3. fulländas med nåden

- a) Paulus skriver i Gal 5:25. Har du fått nåd så lev enligt nåden, Fil 2:12-13. Nåden är inte emot gärningar vi gör, men mot att vi räknar dem som förtjänstfulla, Luk 17:9f.
- b) Våra gärningar sker genom Guds nåd. Paulus skriver i 1 Kor 15:10. Vi har ingenting att berömma oss av och våra gärningar är inte heller fullkomliga.
- c) Hur blir det då med vår lön? Lönar det sig att vara kristen eller att bemöda sig om kristet leverne? Vi ska få lön, men inte efter förtjänst. Vår lön ska gå långt utöver vår förtjänst. Vi ska få evigt liv, det vill säga att vår gemenskap med Herren Jesus ska fulländas. Och inte bara vi utan ”var och en ... som för mitt namns skull ...” Löftena är knutna till hans person.

Avslutning: De goda nyheterna är att vi får del av det eviga livet redan här i tiden genom Ord och sakrament.

---

<sup>1</sup> Skriftermålsfrågan är den rike mannens fråga; Vad ska jag göra för att få evigt liv, se Matt 19:16-26. Inom den judiska traditionen skedde kampen i två steg. Först gör man sitt bästa och sedan lär man sig att ge bort allt, se Matt 19:2. Dagens evangelium utgör avslutningen på frågan. Lärjungarna blir bestörta och säger: Vi har ju lämnat allt. De var ännu inte så klarsynta att de kunde se människan dubbla skuld. Människan står i skuld till Gud *och* hon behöver sona sitt brott, en omöjlig uppgift. Men Gud vare tack för Guds nåd genom Jesus Kristus.