

Jesus kallar oss att vara lärjungar (5 ef Tref)

Och förklarar att vår rättfärdighet måste övergå de skriftlärdes (6 ef Tref) Då måste vi få detta som en gåva. Denna gåva är Herren själv. Och idag förklaras Han för oss.

De gick upp på berget för att be

- vem är Jesus
- hur ska jag få dem att förstå?
- visa mig vägen/sättet

Berättelsen börjar med att Matteus talar om att detta händer sex dagar efter Simon Petrus bekännelse vid Caesarea Filippi. Sannolikt är det en anknytning till Ex 24:15-18 där det berättas om Moses och om hur han efter sex dagar mötte Gud på berget.

### **I. Där förvandlades han för dem**

- a) Hans ansikte lyste som solen och kläderna blev vita som ljuset. Var för sig och tillsammans representerar de tre Uppståndelsens liv, det fullbordade förbundet.
- b) Lärjungarna förstår ingenting. Enligt Markus blir de rädda. Enligt Lukas sov de. Simon Petrus säger att här är det gott att vara (eller det är bra att vi är med). Och föreslår att de ska bygga tre hyddor.
- c) Inte heller vi förstår så mycket som vi ibland vill tro.

### **II. Lyssna till honom**

- a) Medan Simon Petrus ännu talade blir han avbruten av Gud själv. Ett moln sänker sig ner över dem och en röst (hebreiska bat-kol) hörs. Jfr Matt 3:17, Joh 12:28 och Apg 9:4. Denna röst är avgörande. Den är det skapande Ordet.
- b) Hemligheten med det kristna livet är att lyssna till Rösten. Den kommer till oss inifrån, eftersom Kristus bor i oss genom Anden. För att underlätta för oss har Gud gett oss det skrivna Ordet.
- c) Ordet förvandlar oss

### **III. Stig upp och var inte rädda**

- a) Det lysande molnet sänkte sig över dem – alla! Det är naturligt att de blev rädda. Men Gud vill, i molnet/anden, förvandla oss till frimodiga troende som lär oss att lita på Honom i alla lägen.
- b) Lärjungarna fick stränga order, v 9, att inte berätta vad de varit med om för någon. Det är en allmän regel, men i v 9 står det ... innan Människosonen har uppstått från de döda. Denna berättelse och mycket av det andra Jesus gör kan bara förstås i ljuset från hans död och uppståndelse.

- c) Så är det ännu idag. Därför är det vår uppgift att lyssna till Rösterna, ta emot ordet och sedan ge det vidare allt eftersom det ges möjligheter.

**Inledning:** Den dag då Gud förklarar för oss vem Jesus är. Vi kan inte förstå med mindre än att han uppenbarar sig för oss genom Jesus.

Matteus beskriver Jesus som den nye Mose. På förklaringsberget blir det extra tydligt. I EB 1983 och 2003 börjar texten felaktigt med ”Jesus tog med sig ...” medan grekiska skriver ”Sex dagar därefter tog Jesus med sig ...”. Kanske var det sex dagar efter Caesarea Filippi, men än mer går det tillbaka på 2 Mos 24:15–18 då Gud ingick förbund med Mose. Mose hade kallelsen att leda folket in i Löfteslandet, men Jesus är den som gjorde det.

### **Förvandlingen**

- a) Jesus förvandlas. Hans ansikte lyste som solen och kläderna var vita som ljuset.
- b) Många människor längtar efter att få se eller förstå vem Jesus är. Vi lever i en sekulär kultur där Gud marginaliserats. Gud har blivit ett objekt. Men för att bli en kristen behöver vi bli upplysta av evangelium.
- c) v 5, *phōteinē*, ett lysande (moln) översättning av hebreiskan *shekina*, Guds härlighet vilade över dem alla! Alla kristna har svepts i i molnet, det vill säga fått en uppenbarelse av något slag. Det är den som förvandlar våra liv. Vi talar inte om esoterisk kunskap utan om trons gåva.

### **Förklaringen**

- a) Sex dagar därefter ... Mycket ovanligt att tiden anges. Den Svenska Evangelieboken har tagit bort det!? 2 Mos 24:15 ... Gud vill förklara och avbryter Petrus.
- b) Religionssociologiska undersökningar visar att svenska folket ber mycket. Men den gemenskap som förvandlar och förklarar börjar med att Gud talar till oss. Rösten, hebreiska *bat-kol* säger: ”Denne är min Son”.
- c) Lövhyddofesten innebär att folket påminner sig om att Gud är mitt ibland dem. På berget visade sig Moses, 5 Mos 34:6 och Elias, 2 Kon 2. De lever liksom Jesus efter sin död. Gud är en Gud för både levande och döda. Han är med oss och verkar bland oss alla dagar till tidens slut. Då går vi från tro till åskådning. Petrus förstod vem Jesus är och vill bygga hyddor, d.v.s. Gud är med oss, 2 Mos 33:7ff.

### **Fortsättningen**

- a) Rösten säger: ”Lyssna till honom”.
- b) Jesus fullbordade Mose kallelse att leda folket in i Löfteslandet. På förklaringsberget samtalande om hans död och uppståndelse. Samtalet fortsatte på vägen ner från berget. Jesus ber dem att inte berätta för någon förrän Människosonen har uppstått från de döda.

- c) Vi lever i tiden efter pingst. Vi har vårt medborgarskap i himlen och förstår att dela Guds ord med vänner och bekanta i rätt tid.

**Avslutning:** Gud fortsätter att förvandla oss och förklara sig alla dagar till tidens slut. Det får vara vår uppgift att vara lyhörda och lydiga.