

Tacksägelsen och lovsången är ett resultat av Guds gärning. Tacksägelse och lovsång äger rum i himmelen, se episteltexten. Men den kan ske också här på jorden genom att vi får del av den himmelska sången. Men har vi väl fått del av den kan vi stämma in. Något av detta kan vi läsa ut av dagens evangelium.

Jesus begav sig därifrån ...

- a) En kanaaneisk kvinna hade blivit botad i området kring Tyrus och Sidon och Jesus gick vidare därifrån. Han var inte ensam utan omgiven av en stor skara människor. Det var en härlig procession. Den påminde om en ett triumftåg.
- b) Verkligheten var den att den andra personen i gudomen blivit människa. Det var så det började och det är så det fortsätter.
- c) Idag kommer han till oss genom Evangeliets ord och genom Sakramentet.

Mycket folk kom till honom ... och han botade dem

- a) Vid det här laget hade ryktet om Jesus spridit sig och nu kom ytterligare folk för att lyssna till honom och för att han skulle be för deras sjuka. Jesus tog inte betalt och han begärde inga gåvor av människorna.
- b) Människor har annars i alla tider försökt köpa den himmelska gåvan också i kristna sammanhang. Men vår Gud kräver inga offer, än mindre behöver han blickas eller glädjas av några. Han är den som äger himmelen och jorden med allt vad som är på den. Men det finns ett undantag.

Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte.

- c) Det är knappast gåvorna i sig som Herren värderat i den här berättelsen. Gud ser till hjärtat. Abel bar fram det förstfödda, det vill säga det första. Gud var viktigast av allt. Vi har alla hört talas om hur Israels barn bar fram tionden av allt. Det skulle vara den första tiondelen, en symbolhandling för allt. De skulle, som Abel, bära fram sig själva med **allt vad de äger och har** (också besvikelser, sjukdomar...) därför att allt tillhör Herren. Rom 12:2. **Och han botade dem.**

Och de prisade Israels Gud

- a) Först här kommer tacksägelsen och lovsången. Nu har de fått del av den salighet som kommer med Jesus.
- b) Känner ni igen ordet *eucharisti*? Det betyder tacksägelse och är den tekniska termen på nattvarden, tacksägelsens eller glädjens gudstjänst. I urkyrkan inleddes den med *offertoriet*, man visade sin tacksamhet och glädje genom att bära fram sina gåvor och la dem för apostlarnas fötter. Det kunde vara av markens gröda, det förstfödda från hjorden, pengar eller kläder ... 1 Mos 15:4. *Kollekt* betyder samla in.
- c) Idag bär vi fram oss själva och när vi tar emot brödet och vinet förenas himlen och jorden. Vi blir delaktiga av den himmelska tacksägelse och lovsång som pågår utan att vila.