

Det var inte ovanligt med demonutdrivning, men den kunde ske i olika gudars namn. Här hade någon använd Jesu namn. Kanske var han en beundrare av Jesus? Det är inte demonutdrivningen som är det utan att den okände inte tillhörde lärjungeskaran.

1. Vi försökte hindra honom

- a) Johannes började få ett visst självförtroende. Tyckte sig (omedvetet) var lite förmer eller åtminstone på rätt sida. Antingen är man med eller inte. Inåtvänd.
- b) Det är ett mänskligt beteende. Människor bildar gemenskaper. De vill vara trygga och kunna lite på varandra.
- c) Jesus tycks se saken på ett annat sätt. Han strävar efter och vill bejaka alla människor. På skapelsens plan skulle också vi kunna göra det. Du ska aldrig lita på andra människor, men du ska tro gott om dem. I gemenskap med Jesus kan vi tro gott om andra människor

2. Den som inte är mot oss är för oss

- a) Lägg märke till ”oss”. Det handlar om att vara med eller mot gruppen till skillnad mot Matt 12:30 där man är med eller mot Jesus. Det är skillnad mellan oss och Honom. Människor kan vara mot oss. Det deras val och ansvar. Samtidigt kan de vara för Herren Jesus.
- b) Paulus, se episteltexten, dömer inte ut de predikanter som förkunnar med falska motiv. Han var noga med läran.

Säkert i det här fallet också, men det predikanterna förkunnar syns vara viktigare än deras motiv. Lära och liv går inte alltid hand i hand. Predikanterna är ofullkomliga, men de ska inte utan vidare avfärdas. Gud använder ofullkomliga människor. Kanske började Johannes inse att gränserna mellan ”oss” och ”dem” kan vara svåra att dra. Han tolkade och tillämpade den insikten fel. Han vände den inåt i stället för utåt.

- c) De som inte är med oss kan vara med Kristus. Det är kontentan av Jesu undervisning. Som kristna löper vi risken att göras som Johannes och kristenheten har präglats och söndrats av partisinne. Det mänskliga partisinnet bygger murar. Men vi har förutsättningar att tro gott om andra människor och behöver använda dessa och öva dem. Så fortsätter Jesus med att säga:

3. Han ska inte gå miste om sin lön

- a) Det handlar inte om vår lön. Orden är riktade till dem som försöker och som övar sin godhet genom att vara vänliga. *De* ska inte gå miste om sin lön. Vad är det för lön?
- b) Jesus sa: Den som ber, han får. Den som söker ska finna och för den som bultar på ska det öppnas. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och Han vill att vi ska ge vidare vad vi själva har tagit emot.
- c) Vi behöver vara generösa mot dem som inte är med eller för oss. De kan förvisso vara mot oss (vår grupp). Det deras val och ansvar, men de kan också vara nyfikna på Kristus,