

**Inledning:** Evangeliebokens rubrik är *Tro och liv*, men i 1983 års EB är den *Äkta och falsk fromhet*. Fariséerna får sig en skopa ovetta därför att de är så upptagna med sig själva.

## Jesus undervisar oss om äkta fromhet

### 1. Sedan talade Jesus till folket

a) Jesus på tempelplatsen. Han rensar templet, förbannar fikonträdet och talar om hur illa Israel tagit emot sina profeter. Sedan följer fyra stridssamtal. Fariséerna vill snärja honom med en fråga om skatt till kejsaren, om uppståndelsen, och vilket bud som är det största och om Messias är Davids son. Jesus sätter dem på plats och talar sedan ett varningens ord till folket.

b) Det finns de som menar att Jesus gör narr av fariséerna, men tvärtom. Han erkänner deras rättmätiga auktoritet och just därför blir det meningsfullt att kritisera dem. I vår perikop kritiserar Jesus fariséerna i fem avseenden, se texten, innan han säger de sju ve-ropen som kommer efter vårt avsnitt.

c) Intressant så här långt just för oss är den antydda hierarkin som jag ska återkomma till. *Den som är störst bland er ... ska vara de andras tjänare*. Jesus fortsätter ...

### 2. Deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte

a) Deras gärningar är tomt skrammel eftersom de inte gagnar medmänniskan. De är alltför upptagna med sin egen fromhet. När vi så småningom bildar St Filippus församling bör vi vara inriktade på att tjäna andra människor. Vi ska förvisso ta del av apostlarnas undervisning, gemenskapen, mässan och bönen. Det är den självklara utgångspunkten, men vår tjänst är till för andra.

b) I våra sammanhang finns en uttalad kyrkokritik. Vi kritiserar gärna Svenska kyrkan, men får se upp så den kritiken inte tjänar att framställa oss själva bättre än vi är. Vi har stora utmaningar framför oss som Herrens bro Jakob skriver i vår episteltext. I den texten ger han oss nyckeln till ett gott liv Jak 1:25.

c) genom att vi själva lever av evangelium kan vi lära andra att leva av evangelium.

### 3. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare

a) Veckans evangelium antyder att det i den framväxande kyrkan kommer att finnas en hierarki. Så blev det också, men denna förnekas i vår tid. Eller missbrukas. Vi är alla lika mycket värda, men vi har olika uppgifter.

b) Veckans texter ger exempel på mästare, fader eller lärare, men också om att ta hand om föräldralösa barn och änkor eller att hålla sig obesmittad av världen. Paulus talar ofta om våra

olika positioner och livsuppgifter. Det som är gemensamt för oss alla och helt avgörande är att vara ”de andras tjänare”.

c) Budskapet att inte upphöja sig själv är glasklart, men lika glasklart borde det vara att inte se ner på sig själv. Gud har gett var och en av oss en livsuppgift både på skapelsen plan och i församlingen. Och du ska vara glad och stolt över din uppgift. Avslutningsvis vill jag mena att Jak 1:25 ger oss nyckeln till en rätt förståelse.