

Sönd före Pingst

Joh 15:26-16:4 (EB 1983)

I årg

Inledning: Den Helige Ande är densamme igår, idag och i evighet. Den Helige Ande är närvarande och kommer varje stund. Det kristna livet går bara att leva genom den Helige Ande.

När Hjälparen kommer

1. ... som jag skall sända er (Joel 2)

- a) Lärjungarna var oroliga för att Jesus skulle lämna dem. De hade satt sitt hopp till honom, men kunde inte förstå vad som hände. Vilka kan ta emot hans Ande? De som försonats med honom. De som vill leva det kristna livet.
- b) Människor vill ha del av det andliga. De vill antingen ha "bevis" eller åtminstone "känna" Gud. Det går inte att "röva" Gud på hans Ande. Sådana lärjungar är religiösa, men kan inte ta sig något. De lärjungar som sätter sin lit till Jesus får del av Anden. Det är så de blir kristna.
- c) Alla kristna (döpta) har del av Anden (i Kyrkans gemenskap), men har svårt att tro det. Anden är Hjälparen och Sanningens Ande. När vi drabbas av svårigheter, sjukdom eller är beroende, kommer Hjälparen, genom oss (?) till hjälp. Anden (och vi?) vittnar om Jesu död och uppståndelse, pekar och påminner om Jesus.

2. ... också ni skall vittna

- a) Kan vi det? Ja, Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn, heter det i Rom 8:16. Vi är Abrahams barn genom tron, se ep. Gud ger växten genom tron på Ordet.

- b) Det kan hända att en människa tvivlar på Ordet. Anden hjälper oss *att lita på Jesu ord, och apostlarnas vittnesbörd.*
- c) Vår mottaglighet, vår livsinriktning och livsstil är därför viktigare än vi vanligtvis tror. Vi är vittnen. Svårt? När den Helige Ande kommer ... bistår. Jesus talar i förväg till oss.

3. ... för att ni inte skall komma på fall

- a) Martyrtider kommer ofta och regelbundet i Kyrkan. Sådana tider är extra svåra eftersom de som dräper de kristtrogna i regel har samhällets stöd. De menar sig göra en god gärning eftersom de kristna inte är förankrade i denna värld på samma sätt som de själva.
- b) Martyrernas blod är Kyrkans utsäde så en av våra kyrkofäder. De kristna är som vetekorn som läggs i jorden. De vet att förföljelser kommer, men lika visst ska de veta att döden ska bära mycken frukt.
- c) Våra fiender är djävulen, världen och vårt eget kött. Också vi ska vara beredda. Vi behöver använda den frimodighet Gud har gett oss. Vi behöver vaka och be när tidsandan går oss emot. Inte dra oss undan från Herren när frestelsen kommer. Inte skämmas för honom eller förklara bort hans ord, utan ta emot Hjälparen när han kommer.

Avslutning: Den Helige Ande kommer varje stund. Det kristna livet går bara att leva genom den Helige Ande. Vi får vi öva oss på att ta emot honom som kommer genom nådemedlen.