

Inledning: Texten innehåller tre frågor och fyra tecken (under deras tid). Men vi ska inte uppehålla oss vid dessa. I stället ska vi lyfta fram tre viktiga utsagor av Jesus. Genom dessa utsagor får vi veta **vem som i slutändan ska bli räddad.**

1. Se upp så att ingen bedrar er, v 4

a) När vi talar om bedragare i den yttersta tiden är det lätt att associera till starka ledare och deras sekter. Eller till biskopar och präster vi finner ostadiga och opålitliga, men vi ska rikta frågan till oss själva. Jakob varnar i sitt brev för risken att bedra sig själv. Var Ordets görare ... och Paulus i Galaterbrevet: Bedra inte er själva. Uppenbarligen menar de att det finns en sådan risk.

b) Kanske är det frestande att lägga allt ansvaret på Herren Jesus? Det är Han ensam som kan frälsa.

c) Den kristne har fått frälsningens gåva, förutsättningar och förmågan att uppehålla relationen med Herren Jesus och det är den kristnes eget ansvar

2. Sådant måste hända, v 6

a) När det kommer till katastrofer av olika slag säger Jesus att sådana *måste*, grekiska *dei*, komma. De går med andra ord inte att avstyra.

b) Folk, grekiska *ethnos*, ska resa sig mot folk. Katastrofen är inbyggd. Miljöförstörelsen måste leda till jordens undergång. Det sker mot vår vilja. Människor ska utelämnas oss och vi ska bli hatade. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, ett pluralistiskt samhälle men pluralismen kan vara deskriptiv eller ideologisk. Då kommer förföljelsen som ett brev med posten. Den *måste* komma. Men vad värre är då ska många komma på fall.

c) Denna dystopi ska inte skrämja oss utan hjälpa oss att urskilja och motivera oss att leva i Anden. Och därmed är vi framme vid den tredje och sista punkten.

3. Men den som håller ut till slutet, v 13

a) Det handlar om att förbli, Joh 15 och att hålla ut, 1 Joh 2:3-6.

b) laglösheten ökar och kärleken kallnar (hämnbegäret väcks?) hos de flesta. Det händer oss att vi gör sådant vi inte vill. I den köttsliga naturen bor mycket elände och den innehåller i sig så starka drivkrafter att vi inte kan övervinna dem. Luther säger att här finns bara ett botemedel; livet med Jesus Kristus.

c) nästa söndag handlar det om att leva rätt, jämför dagens epistel. Så blir du räddad!