

Höst blir vinter. Liv och död.

I denna tid har Kyrkan ett budskap om Jesu uppståndelse och återkomst. Veckans evangelium berättar att Gud är starkare än döden och att han gör oss delaktiga av uppståndelsen. Han En kristen är lika beredd att dö som att leva.

Veckan som ligger framför oss talar om döden men endast såsom något som är övervunnet.

1. Han luktar redan

a) Vi människor är slavar under förgängelsen tiden tills Jesus förlossar oss, Rom 8:20–21. Alla människor är mer eller mindre medvetna om att vi lever en kort tid för att sedan dö. Många gör allt för att förverkliga sig och göra sig oberoende. Men lyckas sällan. När någon dör påminns vi om den omöjliga kamp vi kämpar mot tidens tand. I texten möter vi Marta och Maria som båda sörjer son bror Lasarus. När Jesus ber dem ta bort stenen säger Marta att han var död i fyra dagar och redan luktar.

b) Johannes låter Lasarus stå som bild hela denna värld. Denna värld är en förruttnens plats, där allt skapat är förstört och fördärvat.

c) Detta är den sunnda pessimism vi läser om i främst Ordspråksboken eller Predikaren. Den har sin plats bland oss. En värld skild från sin Skapare är förlorad, begränsad och döende.

2. Om du tror ska du få se Guds härlighet

a) I denna värld är Jesus uppståndelsen och livet. Gud sände sin Son till oss, Gal 4:4. Han levde våra liv, dog vår död och lades i vår grav. Men samtidigt är han Guds egen Son, uppståndelsen och livet, Joh 5:24. I v före vårt avsnitt bekänner Marta: Jag tror att du är Messias Guds Son, han som skulle komma till världen. Det var genom den beaktelsen hon fick del av honom som uppståndelsen och livet, - redan här i tiden.

b) Jesus ger det eviga livet till var och en som tar emot honom. Genom dopet och tron blir vi så förenade med honom att vi får del av uppståndelsen och livet.

c) Vi är inlemmade i den Kyrka som är hans kropp och i de heligas gemenskap får vi del av hans liv. Vi är upptagna i Jesus Kristus och den Uppståndnes pulsslag går nu genom hela vår varelse. I gemenskap med hela Kyrkan förstår vi världen på ett nytt sätt, pessimismen är uppslukad i Kyrkans framtidstro, skepsisen förvandlad till tro. I Kyrkans gemenskap är det liv och glädje, därför att där är det gemenskap med den Uppståndne.

3. Sedan ropade han med hög röst: Kom ut!

a) Jesus ger liv åt de sina och den som tror på honom ska inte gå förlorad. Här gäller det att förstå mig rätt; Det är inte så att vi inte ska dö den död som allt levande måste gå igenom, men den döden är bara en födelse till det himmelska livet. I grund skedde det redan genom dopet då vi togs upp i Kyrkans gemenskap. Och genom tron sker det praktiskt taget varje dag.

b) De flesta människor tänker mer konkret på döden som den stund kroppen dör och bereds för begravning. Många tror att det är slutet, men inte Kyrkan. Graven är porten till himlen. När en människa läggs i jorden tas hennes sanna jag upp i Gud medan kroppen vilar ut och väntar på sin förvandling på den yttersta dagen.

c) Så kan vi hälsa döden med glädje. Den är en befriare. Den öppnar himmelens port för oss.

Svpsb 23:6 I denna Högmässa prisar och lovar vi Herren Jesus därför att han ger (Lazarus) oss liv både för tiden och för evigheten. Just därför kom han för att vi skulle ha liv och övernog med liv, Joh 10:10.

De första kristna döpte på påsknatten, helst i gryningen till Påskdagen Detta med Jesu försoningsdöd och uppståndelse utgör grunden för den nya skapelsen. Denna dag kallas för lilla Påskdagen och idag ska Melvin döpas för att så fogas in i Kristi kyrka. Paulus skriver: *Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd (av Gud) Jesus Kristus. (1 Kor 3:11)* I dagens evangelium ser vi något av

Guds härlighet

1. Jesus hade ännu inte kommit

- a) Kapitlet börjar med att Lasarus har dött. Jesus befinner sig många mil därifrån när han får veta att Lasarus ligger för döden, men han dröjer ändå kvar. ”Min tid har ännu inte kommit”. Fyra dagar senare anländer Jesus till Betania. Marta möter honom och Jesus säger: ”Jag Är uppståndelsen och livet”, något Marta inte visste. Sedan hämtar hon sin sörjande syster Maria.
- b) Den moderna människan önskar gärna att få slippa olyckor, sjukdom och död Vi ska få slippa sorg – ”huvudsaken är hälsan”- och så blir lycka en massa inte, inte sjuk, inte fattig, inte hungrig ... För är man det kan man inte vara lycklig?! Så fel. Olyckor, sjukdom och död hör till livsvillkoren och förstår vi inte det kan vi inte heller få ordning på vad som är meningsfullt och sant. Dagens evangelium lär oss att en rätt relation till Gud, sig själv och andra är det bästa.
- c) Innan Jesus kom och innan vi visste vem han är levde vi ”utan Gud och utan hopp” i världen. De goda nyheterna är att Jesus har kommit och förklarat för oss vem Gud är och hur vi ska få frid med Gud.

2. Jesus blir upprörd och skakad i sitt inre

- a) Nu kommer Jesus till Betania och han visar medlidande. Han älskar sin nu döde vän Lasarus och sörjer med systrarna. I detta medlidande ser vi en glimt av Guds härlighet. Vi har en Gud som sörjer med oss och mer än så.
- b) Jesus var upprörd och skakad i sitt inre. Det var han än mer senare i Getsemane och på Golgata kors. Så blev Guds härlighet synlig och så lades en juridisk grund för Gud att handla på nytt med oss människor. Så länge vi inte var försonade md Gud fanns inga möjligheter för den Helige att närma sig oss människor. Men efter Jesu död och uppståndelse är det ordnat. Det finns en förbindelse mellan Gud och människan genom Jesus Kristus. Men nu är det fullt möjligt för Gud att komma till oss, göra oss delaktiga av sig själv, att ge liv av sitt liv. Eller för att vara helt tydlig; vi får del av Jesu Kristi uppståndelse, död och lidande. För se död och lidande går inte att undvika så länge vi är fångna i den fallna världen.
- c) Men i dagens evangelium ser vi en glimt av Guds härlighet, av den Gud som öppnar en väg för oss för att vi ska leva också i en fallen värld.

3. Jesus sade: ”Ta bort stenen”

- a) Efter att Gud har kommit till oss, och Jesus betalat priset i sin död och uppståndelse, har Gud en väg till oss, en möjlighet att upprätta en rätt relation och göra oss delaktiga av himmelen.
- b) Guds gåva är förvisso befrielse och upprättelse, men så länge vi befinner oss i den fallna världen, främst hans närvaro i svårigheter och motgångar.
- c) Gud vill komma till Melvin (oss), ta bort stenen som håller oss instängda och låta Jesus befria oss. Gud har juridisk rätt att komma till oss och Han vill göra det. Och det är så vi ska förstå

texten. Inte bara att Lazarus skulle slippa döden, eller hans systrar sorgen. Nej, Jesu gärning visar att Gud vill komma till oss, förvandla vår livssituation och låta oss uppstå till evigt liv.

Idag tecknas Melvin, en gång för alla, med korsets tecken, tecknet som visar oss att allt det Gud gjort för oss genom Jesus Kristus har han gjort för oss.

Därför sjunger vi svpsb Ps 248;-

Inledning: EB:s rubrik Döden *och* livet, eftersom de två hör samman. De hör samman på samma sätt som syndabekännelsen och avlösningen.

Döden och livet

1. Var inte rädd, tro bara

- a) Synagogföreståndaren var enträgen, v 22 och v35. Hans 12-åriga dotter ligger för döden och han kan ingenting göra. Jesus har inte bråttom. Han är trygg i livets alla situationer och säger till Jairus: Var inte rädd, tro bara.
- b) Många människor är oroliga inför döden, inför det okända. I vår tid kanske mer för själva döendet. På vilket sätt ska jag dö? Kommer det att ske genom en olycka, eller genom en smärtsam sjukdom? Kommer mitt hjärta med ens sluta slå eller kommer jag sakta att somna in? Kommer mina anhöriga att vara med mig eller ska jag dö ensam. Det är frågor ingen har något svar på. Då säger Jesus till dem: Var inte rädd, tro bara.
- c) Detta ord är inte ett löfte om att flickan ska förbli vid liv, utan en uppmaning att Jairus ska tro, förtrösta. På vad då? På att Gud är större än döden. Han är bortom döden. Det är en uppmaning han ger hela sin Kyrka och församling. Tron på att Gud är större än döden är en del av det arv Jesus har lämnat efter sig.

2. Flickan är inte död, hon sover.

- a) När Jesus kommer fram till Jairus hus är människorna förtvivlade. De är upprörda, gråter högt och klagar. Jesus säger att flickan sover och de hånskrattar åt honom. De tycker att han uppträder dumdrigt, att han tar alldeles för stora ord i sin mun. Ingen av de andra skulle komma på tanken att säga till de sörjande att hon sover.
- c) Jesus ser på hela situationen på ett annat sätt än vi gör. Han ser med Guds ögon och i Guds ögon sover flickan. Vid ett tillfälle som finns återberättat i Lukas 20 kommer sadduceerna fram till Jesus och frågar om de dödas uppståndelse. Jesus svarar med att Gud presenterat sig redan för Mose med orden: Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och tillägger att Gud inte är en Gud för döda, utan för levande. För Gud lever alla.
- c) Aposteln Paulus vittnar om uppståndelsen från de döda och skriver i Rom 14:7-9: Ingen av oss lever för sig själv ... Det hör till den kristna tron att vi också efter döden vila i Guds händer. Det finns inga möjligheter att fly från Gud, Ps 139:7 ff.

3. Han förbjöd dem att låta någon veta vad som hänt

- a) När Jesus väckt den lilla flickan blev de utom sig av förvåning. Det som hände var ofattbart. Hur kunde Jesus uppväcka en död? Varför uppväckte han en död? Går det att svara på sådana frågor? Jag tror det. Han uppväckte den lilla flickan av samma skäl som Han gav sitt liv för henne på Golgata kors. Gud älskar människan och har skapat henne till sin Avbild. Han har inte skapat henne för att låta henne leva i Synden och sedan Dö. Han har skapat henne *och* försonat henne med sig och Han kommer att återställa henne. Faktum är att återställsens verk redan nu pågår.

b) Denna händelse skedde i Kapernaum, en stad med 10-15 000 invånare, en gränsstad och en romersk garnisonsstad. Jesus bodde ett stenkast från synagogan, kanske var han till och med granne med den Jairus och hans familj. Denna händelse måste att spridit sig med vindens hastighet. Varför fick de inte sprida vad som hänt? Jesus kunde inte låta bli att uppväcka flickan från de döda. Kärleken hade tvingat honom, men han vill inte bli känd som en undergörare, inte att människorna skulle flockas kring honom enbart för att få hjälp att leva vidare på jorden. Han ville att de skulle lära känna Gud.

c) Vi är kallade att leva i gemenskap med Gud. Nattvardsbordet är en mötesplats.