

Inledning: Trettondedag Jul är den andra höjdpunkten i vårt julfirande. Ursprungligen var det den första eftersom Epifania är äldre än julen. Då var Epifania en dophögtid och advent en förberedelse för dopet, men när kristen tro blev påbjuden infördes julen och Epifania fick träda tillbaka. Men idag firar vi Epifania, Guds uppenbarelse i Jesus och vi får veta att Jesus också är hedningarnas Herre och Frälsare.

1. När Jesus hade fötts i Betlehem ... kom några österländska stjärntydare till Jerusalem

a) När Jesus föddes stod Jupiter och Saturnus i samma bana. Det ger ett ovanligt starkt ljussken. Astrologin vid den här tiden var en etablerad "vetenskap". De flesta astrologerna levde och verkade i Babylonien. Till saken hör också att Jupiter betraktades som den kungliga planeten och Saturnus var symbolen för Israel. Tolkningen var given. 4 Mos 24:17, Jes 9 och 60 (GT-texten). Ignatius av Antiokia, 110 e.Kr. berättar:

En stjärna lyste fram på himlen framför alla de andra stjärnorna, dess ljus var obeskrivligt och dess nytändning bragte förvåning. De övriga stjärnorna jämte sol och måne stod i kör omkring stjärnan, men denna överglänste dem alla med sitt ljus, och rådvillhet uppstod, varifrån denna nya stjärna, så olik de andra hade kommit.

b) Tolkningarna kan gå isär och i vår tid reduceras händelsen till ett himlafenomen. Vi kan tycka vad vi vill, men den paranoide Herodes tog det säkra före det osäkra och instruerade.

c) Hur som helst fick händelsen ett starkt genomslag. Det är därför vi flyttar Högmässan från kl 11 till 17. Vi ska inte bara påminnas om mörkret, utan om det lilla barnet, vårt ljus, vårt enda hopp.

2. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet

a) Herodes led av paranoide föreställningar. Det är omvittnat att han led av sjuklig misstänksamhet och förföljelsemani. När han intog Jerusalem år 30 f. Kr lär han ha avrättat mer hälften av dem som satt i Stora Rådet och låtit mörda mer än 300 officerare. Senare avrättade han sin egen hustru Mariamne och dennas mor Alexandra och tre av sina söner. Han försökte lura stjärntydarna med falska motiv, men vi tar ändå till oss hans ord: Ta reda på allt om barnet. Lukas bestämde sig för att göra det och har skrivit ner vad han fann i Lukasevangeliet.

b) Människor har i århundraden försökt utforska barnet, upplysningstiden med skeptiska motiv. Går det att bevisa att Jesus är en Kung? Herodes gav direktiven: Bege er dit ... Vart ska vi gå?

c) En kristen har upptäckt vem Mose, Jesaja och de andra syftade på när de talade om stjärnan. De talade inte om vag förhoppning, en tröst eller en ny religion. De talade om den Gud som till sist ska ordna allt efter sin goda vilja.

3. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje

a) Det var inte stjärnan i sig de tillbad och gav gåvor, utan den stjärnan ledde dem till. De hade konungsliga gåvor med sig, guld, rökelse och myrra, det bästa ur den tidens kultur. De hade färdats över berg och floder, genom öknarna under stora uppoffringar för att hylla en kung!

b) Än idag händer det att människor inte utan uppoffringar söker sig fram till Jesus och finner Gud.

c) Idag går vi fram i procession för att ta emot Hans gåvor. Vi får komma som vi är med vårt guld, vår rökelse och vår myrra, det vill säga med det dyrbaraste vi har, våra böner och våra smärtor.

Avslutning: Idag firar vi Epifania, Guds uppenbarelse i Jesus och vi får veta att Jesus också är hedningarnas Herre och Frälsare.