

Inl. Jes 50 är den tredje Tjänarsången av fyra. Profeten förutsäger Israels räddning efter den Assyriska deportationen. Denne Tjänare drar sig inte undan lidandet utan förtröstar på sin Gud. Denne Tjänare är Messias som ska rädda folket.

Den lidande Tjänaren är vår Gud

I advent hade vi samma text, men då var det Kristus Konungen som kommer till sin Kyrka, nu är det samma text men sedd ur en annan synvinkel. Här fördjupas insikten och vi förstår att Kristus Konungen också är den lidande Tjänaren som kommer för att ge sitt liv till oss.

1. Den lidande Tjänaren (är Gud som) ger sitt liv

- a) Jesus synes veta vad som väntar, , Jes 50, Sak 9:9, Ps 118 och Ps 22. Han arrangerar sitt intåg enligt Sak 9:9. Han rider in på en åsna.
- b) Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Ps 118:25–27, syftar på alla pilgrimer, men Lukas läger till ordet konungen. Men det troliga är att de flesta inte förstår vad som händer. Det är fördolt för dem. Jesus gömmer sig i sin motsats. Han är Kung men kommer som Tjänare. Han är upphöjd men kommer i ringhet. Han är din och min Gud men kommer som vår Tjänare.
- c) Idag går 20 000 svenskar till gudstjänsten. Vi kan förfasa över oss den andliga utvecklingen i Sverige på många sätt, särskilt över utvecklingen i Svenska kyrkan, men det är tillräckligt många som firar gudstjänst därför att de anar vem Jesus är, tillräckligt många för att vi ska få se ännu ett andligt uppvaknande. Och därmed är vi framme vid punkt två.

2. Den lidande Tjänaren är (Gud) med oss.

- a) När ängeln Gabriel uppenbarade sig för Maria fick hon veta att det barn hon skulle föda är Emmanuel, Gud med oss. Hela evangeliet vittnar ett och detsamma, Gud är med oss. Han är med oss mer än vi förstår. Han har tre gånger tidigare talat om sin död och uppståndelse. Han kan lösa inte bara ekonomiska eller politiska problem, utan problem som rör den mänskliga naturen. Han uppfyller Lagen, besegrar Synden och övervinner Döden. Och den seger vinner han på ett annat sätt än lärjungarna väntat.
- b) Jesus är densamme igår, idag och i all evighet, Hebr 13:8. De som kom till Jesus *då* fick sina ögon öppnade och sina liv förvandlade. De som kommer till Jesus idag får det också.
- c) Jesus är hos oss genom evangeliets ord och det heliga sakramentet. Han är synlig i Ordet och Nattvarden, men fördolt. Idag firar 20 000 svenskar gudstjänst. Vi gör det efter måttet av vår tro. Det är därför vi är samlade. Vi är bara i början av den himmelska gudstjänsten. Och därmed går vi till den tredje och sista punkten.

3. Den lidande Tjänaren (är Gud som) regerar.

- a) Han Lärjungar har svårt att förstå vem Jesus är, Joh 12:16, 18:36. I v 29-34 berättas om hur Jesus i egenskap av sin konungslighet disponerar åsnan. Han tar makten.
- b) Inte alla tycker om att Jesus tar makten. Många avvisar honom och vägrar sjunga med i lovsången. Lovsången kommer aldrig att tystna, i stället kommer stenarna (ruinerna) att ropa.
- c) Orden ”fred i himlen och ära i höjden” ger oss ett evighetsperspektiv.