

**1. När pingstdagen kom var de alla samlade**

- a) Vi föreställer oss att vi är i Jerusalem, på berget Sion, i nattvardssalen. Vi deltar i lärjungarnas (120 personer) bön med stark förväntan. Vi kommer ihåg de löften Jesus gav i sitt avskedstal. Vi bär fram oss själva som ett levande offer. Plötsligt tilltar vinden ... vi ser något som liknar eldstungor på varandras huvuden.
- b) Vet folk varför vi firar pingst? Vi firar idag *inte* den första pingstdagen. Pingsten hade firats i tusen år innan denna dag. Tre firningsämnen 3 Mos 23:16, skördehögtid, förstlingsskörden bärs fram.
- c) Jesus hade dagligen sått evangelium under mer än tre år. De blivande apostlarna hade fått vara med på nära håll. De hade delat livet med Jesus och den här pingsten var de 120 personer samlade för att fira pingst. Tillsammans utgjorde de förstlingsskörden av Jesu verk. Det andra firningsämnet är laggivningen och den leder oss till p 2.

**2. Då hördes plötsligt från himlen ett dån**

- a) Allt folket hade sett Mose gå upp på berget. ”På tredje dagen började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes” när Mose tog emot Lagen. Från den dagen firade det gamla Israel pingst, Laggivningen på Sinai berg. Vi firar pingsten därför att Gud skriver in Lagen i våra hjärtan, just som han lovat i 5 Mos 10:12–22. Löften som sedan profeterna upprepade och som uppfylldes den här dagen i nattvardssalen på berget Sion, som för övrigt fått sitt namn från tempelberget.
- b) Det finns en missuppfattning som säger att kristendomen stannar vid att vara en religion bland andra. Vi firar inte att vi fått en ny religion utan ett nytt hjärta, Jer 31:31ff.
- c) Nattvardssalen låg nära esséernas port. Esséerna hade väntat i närmare 200 år på att få ta emot Messias. Sannolikt hade Johannes döparen utgått från dem när han predikade att Messias var på väg för att försona alla folk med Gud. Under något år fick han höra om hur Jesus börjat bygga sitt tempel av levande stenar, 1 Petr 2:4–10. Det är ett tempelbygge som pågår än i dag. Bland judarna finns det ett tredje firningsämne, Kung Davids dödsdag. Hans grav fanns ett stenkast från platsen där Petrus predikade och därför ska vi också säga något om David, som var såväl Kung och Präst som Profet.

**3. Hans grav finns här hos oss än i dag**

- a) Många av som ropat ”*Korsfäst och Hans blod må komma över oss och våra barn*” var närvarande på berget när Petrus predikade. Hans predikan finns återgiven i v 14–39. Den är fylld av ande, liv och kraft. De hade ropat korsfäst, men nu kom Ordet och Anden över dem och de förstod att de varit delaktiga i korsfästelsen av Jesus.
- b) Människorna var förtvivlade när de förstod vad de gjort. Vad ska vi göra? Guds Ande verkar på samma sätt i våra dagar och vi ska be att Andens överbevisning sker igen. Vi frågar oss: ”Vad ska VI göra?”

- c) När den frågan ställs är det dags att fästa ögonen på Jesus och be honom vara Herren och Frälsaren. Det är så vi förnyar vårt dop och ber den helige Ande satt beskydda och vägleda oss. Vi ber om nåden att kunna lita på honom, vara trofasta hela livet och att han fortsätter helgelsens verk alla dagar till tidens slut.