

Inledning: Matt 24–25 innehåller sex liknelser om den yttersta tiden. Detta är den femte. Liknelserna handlar om att Herren kommer tillbaka och kräver redovisning. Av denna liknelse förstår vi hur vi kan behaga Gud - genom att vara goda förvaltare av hans nåd.

1. En man lät sina tjänare ta hand om hans egendom

- a) *Gud har en mening med varje människa* och hennes liv, se GT. Det är gemensamt för varje människa att hon har en kallelse och givna förutsättningar. Därför finns ingen brist vad gäller förmåga. Men det kan finnas brist i viljan.
- b) Meningen med livet är inte konsumtion utan ”att göra vår himmelske faders vilja” fick vi höra förra söndagen. Vi är kallade att vara Guds goda förvaltare eller att bära sådan frukt han har bestämt, Joh 15.
- c) Det finns skäl att beklaga sig över en självupptagen västerländsk kristenhet, men tänk ändå vad mycket gott som har kommit ur den som skola, sjukvård, demokrati och välfärd. Och nu växer Kyrkan i Asien, Afrika eller Sydamerika så att det knakar. Här finns *skaror av goda förvaltare*. Men texten talar också om slöa och dåliga tjänare.

2. ”Jag gömde din talent i jorden”

- a) Det råder ingen brist på tillgångar och ingen brist på förmåga. En talent motsvarar 50 miljoner i dagens penningvärde. Det betyder att två svarar mot 100 miljoner och 5 talenter 250 miljoner som för övrigt förvaltades till att bli 500 miljoner.
- b) *Mannen kunde leva gott med 50 miljoner*. Det var det som var problemet. Han delade inte med sig, han förmerade inte tillgångarna utan tänkte på sig själv. Jämför med den rike som samlade i lador, Luk 12:13ff eller den unge mannen som ägde mycket, Luk 18:18ff. Dessutom skyllde han på att Herren var sträng.
- c) Det är rimligt att dessa ord träffar oss i hjärtat eftersom få på jorden, knappt några, har så mycket att förvalta som vi västerlänningar har. Gud är inte emot att vi har 250 miljoner. Men han är emot att vi inte förvaltar det han har gett oss *enligt hans vilja*. Vad det än är vi har fått, se ep.

3. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd

- a) Vår stora gåva är det kristna livet och den kristna tron. Det är detta vi är satta att förvalta på ett särskilt sätt. Vi är goda förvaltare av tron, nåden och barmhärtigheten när vi delar med oss av det, ger det vidare till andra.
- b) Alltför många kristna är ängsliga rentav rädda för att misslyckas därför att vi begränsar livet till vår egen prestation när vi i stället skulle vara frimodiga och lita på vad Han har gjort för oss. Gud vill inte att vi ska uppträda som supermänniskor men att vi ska låta honom få utöva sitt herravälde över oss. Hur går det till?
- c) Låt oss aktivt leva i Guds ordningar. Det är sköta våra vardagliga och kyrkliga plikter. Och när det går emot oss låt oss då passivt ta emot allt som sker som delar i helgelsen. I allt underordnar vi oss Herren därför att vi vill hans verk. När vi är ”i Kristus” och vill att han ska vara Herren kommer vi att få del av hans seger. Våga följa Andens impulser.

Avslutning: De goda och trogna tjänarna ville inget hellre än att behaga sin Herre. De blev välsignade i denna sin önskan och sedan av nåd ytterligare belönade av sin Herre.