

Den här veckan vill EB tala med oss om efterföljelse. Det går si så där. Lukas beskriver rakt igenom dagens evangelium ett misslyckande. Ingen av de tilltänkta lärjungarna klarade provet. Är det en tröst för oss? Nej, verkligen inte. Här finns något annat att lära än att försöka göra sitt bästa. Förklaringen är enkel, men jag måste hämta rubrikerna från kollektbönen i 1983: s EB:

1. Låt din Ande föröka vår tro

- a) Det finns inga möjligheter att följa Jesus i egen kraft. I sådana fall kommer du antingen att komma under fördömsen eller slå dig för bröstet för att du tycker dig vara så duktig. Det går inte att leva det nya livet på det gamla sättet.
- b) Svensken i allmänhet tror jag tänker att om man vill bli vän med Gud behöver man åtminstone försöka hålla buden. Det gäller åtminstone att inte vara sämre än andra. Det sägs att Gud ser till hjärtat och då ser han att jag vill väl.
- c) Jag vet inte om lärjungarna tänkte så, men det är möjligt eftersom de ännu inte blivit kristna. Tyvärr finns det än i dag många som vill vara goda kristna och ännu inte förstått att det kristna livet handlar inte om dig eller mig utan om Jesus. Vi fortsätter med Evangeliebönen:

2. Ge oss en rätt kärlek till dig

- a) En rätt kärlek kan bara den ha som först har tagit emot Guds kärlek i sitt liv. Gud är kärleken. Därför sände han sin egen Son inte bara för att hjälpa oss utan för att göra allt som Gud har befallt i sin lag. Han fullbordade de löften Gud gett Abraham (eller till och med Adan och Eva, Abel och Kain, Noa med flera).
- b) Evangeliet handlar inte alls om vad du eller jag kan förmå. Kristen tro och kristet liv är inte en filosofi, en ideologi än mindre en religion. Evangeliet är av en annan art. För att bli en kristen behöver människan ta emot syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det är enda sättet.
- c) Det är genom att fästa ögonen på Herren Jesus, ana något av vem han är, vad han gjort och vad det betyder för oss. När det sker är det nog. Då förklaras du rättfärdig, också det för Jesu Kristis skull. Du får vad han har erövat och vunnit på Golgata kors.

3. Så att vi bevaras i det goda som du har givit

- a) Bönen visar oss den rätta vägen. Det handlar om att bli bevarad i det Jesus har gjort. Lärjungarna i Lukas-texten hade inte de förutsättningar. Det blir väldigt tydligt i texten. De hade inte sett vem Jesus är eller förstått att han blev gjord till ett försoningsoffer för våra synders skull.
- b) Det finns inte heller någon människa som kan leva upp till Guds önskan, ingen kan förklara sig själv för rättfärdig eller föda sig själv på nytt. Det är den helige Ande som kallar och upplyser människan om vem Jesu är.
- c) Det är en fantastisk gåva att ha fått gemenskap med Jesus Kristus. Det är en gåva från början till slut. Gåvan som är den helige Ande med allt vad han ger. För att vi

ska vara vid gott mod och få konkret hjälp till efterföljelsen har han gett oss nådemedlen. Idag dukas bordet ...