

I den sjätte månaden fick Maria besök av ängeln Gabriel. I dagens evangelium hyllar Maria sin och vår Gud. Vi kan inrikta oss på Maria, men Maria själv inriktar sig på Gud och sin medmänniska. Hon är på väg till

Gud utväljer de svaga

- a) så gick det till när Israel fick en plats i Hans hjärta.
- b) Maria kallar sig själv för en ringa tjänarinna.
- c) Gud kallar alla oss människor till sig, men många är alldeles för starka i sig själva för att kunna ta emot Gud. Det finns helt enkelt inte plats för Honom i härbärgen.

Gud är trofast

- a) Det judiska folket hade väntat i många århundraden på att deras Messias skulle komma. Vi läste om deras väntan redan i Jes 40, 700 år innan Jesus föddes.
- b) Det är inte lätt för en människa att vänta hela sitt liv. Många människor tycker sig vara nödgade att lita på sig själva.
- c) Du kan lära dig att lita på Gud, att tolka in Gud i din livssituation även om du inte har mött en ängel.

Gud gör oss saliga

- a) Själva ordet salig beskriver det tillstånd som råder i himmelen. Där är alla saliga, men Maria har fått del av denna salighet redan när hon mötte ängeln Gabriel.
- b) Varje människa önskar vara lycklig och det finns många sätt att söka lyckan på. Den är svårfångad.
- c) Gud har kallat varje människa till gemenskap med sig och därför är saligheten nära. De gamle sa att det är viktigt för oss att göra kallelsen fast genom att arbeta på vår frälsning.

Tro att Gud är här och att allt det Han har gjort har Han gjort för dig.

I den sjätte månaden fick Maria besök av ängeln Gabriel. Det var naturligtvis oerhört omskakande. Hon bestämmer sig för att besöka Elisabeth och för att tala med henne. När hon kommer hälsar Elisabeth henne med orden:

- Välsignad är du och välsignad är din livsfrukt. Hur kommer det sig att min Herres mor kommer till mig?

I samma stund sparkade Jesusbarnet i Marias liv för första gången och Maria fylls med lovsång.

Herrens moder

1. Gud vänder sin blick till sin ringa tjänarinna, v 48 a

a) Bibeln är fylld av stora personligheter. Förra söndagen fick vi höra om Johannes döparen och idag omnämns Abraham och jungfrun Maria. Glöm inte varför de är stora.

b) I vår tid försöker många göra sig stora. Deras storhet grundar sig på prestationer. Tyvärr har dessa tankemönster påverkat människors förhållande till Gud. Men Gud kallar och utväljer vem han vill. Gud kan välja en ogift tonåring att föda sin Son. Han kan välja en 80-årig lekman för att förändra och förnya Svenska kyrkan och Värnamo församling.

c) Det finns ett viktigt ord i vår text och det är ordet tjänarinna på greksiska *tes doules*. Det betyder närmast slav. Maria var i sig ingen märkvärdig person. Hennes storhet var hennes ringhet. Och det är här vi kommer in i bilden. Vi ska betrakta oss själva som Guds tjänare och tjänarinnor.

2. Gud håller sitt löfte till våra fäder, v 55

a) Gud ingick förbund med Abraham med livet som insats. Han lovade att göra den barnlöse Abraham till ett stort folk. Som om det inte räckte lovade Han att det samtidigt skulle var Guds eget folk till välsignelse för hela mänskligheten. De skulle lära sig att lita på Gud och utgöra ett trons folk.

b) I debatten kan vi ofta höra hur människor hävdar att vi inte längre kan tro eller använda oss av Bibelns världsbild. Senast var det den gamle ärkebiskopen K-G Hammar som satt i TV och tog poäng på att Bibeln är förlegad och måste tolkas i enlighet med vår tid. Har då inte Bibeln något att berätta för oss? Självklart har den det. På sitt eget språk vill denna veckas evangelium visa oss att ringa människor som litar på Gud inte kommer att bli besvikna.

c) Kyrkans vittnesbörd är att vi kan lita på Gud. Han har alltid hållit sina löften och Han fortsätter att hålla dem. Denna veckas julfirande är bara ännu ett tecken på att Gud håller sina löften med allt vad det innebär.

3. Gud gör människor saliga när de tar emot Sonen i sitt hjärta, v 48 b

a) Maria sjunger ut att alla människor ska prisa henne salig. Salig är ett starkt ord. Det beskriver det tillstånd som råder i himmelen. När det inte finns någon nöd, inget lidande och ingen sjukdom, när alla är fyllda av gudomlig frid och glädje – då är vi saliga.

b) Denna längtan efter salighet delar vi med hela mänskligheten. Den beskrivs som en utopi men finns ändå där i våra hjärtan. Marias längtan efter att få vara Herrens ringa tjänarinna uppfylldes övermåttan. Hon blev salig i samma stund barnet sparkade inuti henne. Vi kan tydligt så del av saligheten redan här i tiden.

c) Varje människa kan be om att Guds Son ska födas och sparka i hennes liv. Detta är den sanna julglädjen som Gud vill ge var och en av oss.

Om Jungfrun Maria

I den sjätte månaden fick Maria besök av ängeln Gabriel. Det var naturligtvis oerhört omskakande. Hon bestämmer sig för att besöka Elisabeth och för att tala med henne. När hon kommer hälsar Elisabeth henne med orden:

Välsignad är du och välsignad är din livsfrukt. Hur kommer det sig att min Herres mor kommer till mig?

I samma stund sparkade Jesusbarnet i Marias liv för första gången och Maria fylls med lovsång.

1. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare

a) Det är tydligt att Maria med ens fått sina ögon öppnade. Hon måste vid tillfället ha anat att Gud har utvalt henne. Hur mycket förstod Maria? Vilka förkunskaper eller förväntningar hade hon? Vi vet inte, men vi hör hennes lovsång. När Marias lovsång sätts in i sitt sammanhang öppnar sig väldiga perspektiv.

b) Ingen människa kan jämföras med någon annan eftersom varje människa är unik. Varje människa får sitt fulla värde av Gud. Och varje människa har något att bidra med. Detta utan undantag. Våra livssituationer ser olika ut. Vi kan vara män eller kvinnor, unga eller gamla, rika eller fattiga, friska eller sjuka. Vi har olika ställningar i samhället, olika tankar och åsikter. Men varje människa har sin plats och sin uppgift. Allt finns i hennes kallelse.

c) Det finns också en kallelse hos var och en av oss att känna igen det Gud menar med var och en av oss. Du behöver få veta ditt värde, din ställning och ditt uppdrag. Men vi kan ta det ett steg till; Du kan se detsamma hos din medmänniska, som Elisabeth kunde se det hos Jungfrun Maria. Kanske ska du börja med att se in i Mariaikonen?

2. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna

a) Maria blir plötsligt medveten om vem hon är. Hon tillhör Herren, står i Hans tjänst och ska bli Herrens moder. Perspektiven svindlar. När Gud skapar en människa gör Han något alldeles nytt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och Guds Ande svävade över vattnet ... Nu sker det igen. Guds Ande har kommit över henne och ett människobarn har blivit till utan någon mans medverkan. Den nya skapelsen föds. Guds eget rike har kommit och Herren själv blir människa.

b) Maria var medveten om sin ringhet. Det fanns ingen förtjänst hos henne som gjorde att Gud utvalde just henne. Hon var dessutom utvald långt innan hon själv fanns till. I 1 Mos 3:15 säger Gud till ormen: "Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud säd" och i Jes 7:14 talar profeten om "jungfrun som skall bli havande". Kan Maria ha förstått att orden handlade om henne?

c) När vi ser in i Mariaikonen ser vi en människa som vi. Vi ser en människa som är utvald från begynnelsen och en människa som är starkt medveten om sin ringhet. I den kombinationen återfinns vi och den stora julglädjen.

3. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig

a) Jungfrun Maria hade en stark ställning i Ur-kyrkan. När Jesus hängde på korset överlämnade han henne i Kyrkans vård, den Kyrka som är byggd på apostlarnas och profeternas grundval och där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Maria är förutom Herrens mor också mor till evangelisternas berättelse, särskilt Lukasevangeliet.

b) Avslutningsvis finns det ännu en aspekt vi ska ha med denna vecka. Den handlar om Guds sätt att knyta an till vår tro. Det behövs inte mycket för att Gud ska kunna verka. Normalt sett krävs det samtycke både från mannen och kvinnan för att det ska bli barn, men Gud visar sig här större än så. Från Guds perspektiv räcker Marias ringa medgivande.

c) När vi ser in i Mariaikonen ser vi en kvinna som i sin ringhet ger uttryck för trons djärvhet. Tron är ingen uppoffring där vi köpslår med Gud. Att tro som Maria är att ställa sig själv till Guds förfogande med allt vad man är och har.