

**Inledning:** Jesus botar en sjuk vid Betesda-dammen, judarna reagera starkt eftersom de menar att Jesus bröt sabbatsbudet. När Jesus förklarar sig blir det än värre och de talar om att döda honom.

**Ämne: Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag**

### **I. Min fader verkar ännu i denna stund**

- a) Här handlar det först om tolkningen av 3:e budet. Bröt Jesus sabbatsbudet? Eller eg sabbaten? Den övergripande tolkningsnyckeln är kärleken. Betesda betyder Barmhärtighetens hus.
- b) Hursomhelst Gud verkar också på sabbaten. Det är människan som är underställd sabbaten, inte Gud. Och därmed ställs frågan på sin spets. Vem är Jesus? Många idag förstår inte vem Jesus är, inkl kristna. Men se på hans gärningar! C.S. Lewis.
- c) Idag är vi samlade därför att Han lever. Han verkar än idag. Hebr 13:8.

### **II. Och därför verkar också jag**

- a) Jesus förklarar sig. Ingen människa kan hela en lam, utan att Gud är med honom. När han helat den lame har han gjort det på Faderns uppdrag. Att inte göra det hade varit att vara olydig.
- b) I lutherska sammanhang har det varit svårt att bestämma gärningarnas betydelse. De underskattas gärna, eller överskattas. Så länge de står i relation till frälsningen. Men gärningarna stannar inte vid att vara våra.
- c) ”Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning” skriver Paulus i dagens epistel, ”ty det är Gud som verkar så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.” Gr eudokia. Gärningarna bygger på vår gemenskap.