

Inledning: Vi befinner oss ofta i prövningens stund. Vi är mest medvetna om det när vi tycker oss ha misslyckats. Vi vill gärna göra gott men gör ont. Vad är gott och vad är ont?

I prövningens stund

1. Anden drev Jesus ut i öknen

- a) Det kan tyckas att Anden driver, grekiska *ekballein*, märkligt. Inte begriper. För det första är Guds Son alltid ledd av Anden. Det är inte satan som driver honom. För det andra är Gud alltid starkare än satan. I dagens text får vi ett bevis på att Guds Son övervinner.
- b) Det är inte lätt för oss att urskilja när vi prövas eller frestas.
- c) En kristen människa står under Guds beskydd och är också ledd av Anden. Det betyder att hon satt sin lit till Jesus och Hans verk. Jamen om hon faller för frestelserna? Det gör ingen skillnad. Ska vi inte kämpa emot?

2. Han sattes på prov av satan

- a) Namnet satan betyder åklagare. Satan är illvillig och frestar oss när och där vi är som svagast. Satan anklagar oss när vi gör fel. Syftet är att inte bara att vi ska må dåligt, bli nersmutsade, förvirrade, förtvivlade, sårade, skadade och bindas. Syftet är mer utstuderat än så. Syftet är att skilja oss från Gud, att ta tron på Kristus ifrån oss och slutligen förgöra oss.
- b) Det är inte underligt att många människor värjer sig mot den kristna tron. Det är inte lätt att erkänna sitt beroende av Gud när vi så gärna vill tro på oss själva.
- c) Tyvärr vill också många kristna lita mer till sig själva än till Gud och får därför en onödigt svår vandring. Det är svårt att leva det kristna livet i egen kraft. Om jag faller notoriskt Om jag flyr till Gud, eller rättare sagt lever i tron på Gud blir allt så mycket lättare. Då sätter jag min lit till honom och inte till mig själv. Och satans frestelser misslyckas. Jag kan fortfarande göra sådant som är fel och bli bedrövad, men det snarare stärker mitt beroende av och min tacksamhet till Gud för

3. och änglarna betjänade honom

- a) Jesus leddes av Anden. Gud var med honom när han gick ut i öknen. Änglarna var också med och satans försök stärkte Jesus i hans självförståelse och hans uppdrag. Han förstod att han i den här världen befann sig i ett krig, han levde bland vilddjuren och att han var beroende av Guds beskydd. I denna världen lärde Han sig att lita på den gode Guden. Kontrasten mot satans illvilja och ondska blev enorm.
- b) Tänk om människor kunde förstå att Gud är på vår sida! Gud har gjort allt för att vi ska förstå hurudan han är, hur han älskar oss.
- c) Fastetiden är inte en tid då vi kämpar med oss själva, utan en tid då vi fördjupar vår omvändelse det vill säga fördjupar vårt förhållande till den gode Guden, så vi lär oss att tro och Anden leder också oss.

Avslutning: Idag driver Anden oss till nattvardsbordet.

Under fastan har vi i regel fokus på oss själva, men i dag söndag vill vi fästa ögonen på Herren Jesus. Lukas 4:13: ”När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom *för en tid*.” Frestelser kommer under hela vårt liv och i den meningen kämpade Jesus under hela sitt liv för oss.

Hur Herren Jesus kämpar för vår skull

1. Sätt er här medan jag ber

- a) När Jesus frestas i öknen är det inte hans enda frestelse. De pågår hela livet och Getsemane är den sista stora anfäktelsen. Vi ser hur han kämpar och från den kampen kan vi lära hur vi ska kämpa.
- b) I vår tid finns det mängder av människor som kämpar i egen kraft.
- c) Jesus blev människa för att göra det vi inte kan, för att återställa relationen till Gud. Det är genom att leva i gemenskap med honom vi kan ha frid, hebreiska *shalom*, leva goda liv och vara i tjänst för andra. Vi ska vaka. Hemligheten är att Han ber för oss.

2. Han bad att få bli förskonad från denna stund

- a) Att slippa när det tar emot är en grundfrestelse. Den talar starkt till oss människor, att vända sig bort, göra det som syns vara mest bekvämt eller att underlåta. Jesus ville i sann mänsklig anda slippa tömma (lidande och straff-) bägaren, Ps 11:6 och 75:9, om det var möjligt. Vi får be om vad vi vill, men i slutänden ber Jesus att Guds vilja ska ske. Han visste vad som väntade samtidigt som han lärde oss att be ”Fader vår” inled oss icke i frestelse.
- b) Det är naturligt att välja den enkla vägen. Ändå sker ofta vad vi inte önskar. Kunde jag gjort annorlunda?
- c) En kristen människa lär sig att Gud är Allhärskaren som i sin försyn låter allt samverka till det bästa. Det är möjligt för oss att ta allt vi går igenom till Herren Jesus.

3. Nu överlämnas Människosonen i syndarnas händer

- a) För att försona världen med sig var det nödvändigt, grekiska *dei*, att Gud förenade sig med oss människor i ett lidande och i en död lik vår. Den utgivande tjänst han påbörjade i dopet omfattar hela hans livsgärning och den fullbordas på Golgata och gjorde det möjligt för oss att få del av hans liv.
- b) Att ”känna sig ensam och övergiven” eller ”orättvist behandlad” är en annan grundfrestelse. När Jesus är i Getsemane är han däremot ensam och övergiven av sina närmaste. Det betyder att Jesus är ensam om försoningen, - ensam för allas skull. De sover, trots 2 Mos 12:42.
- c) ”Men jag är inte ensam för Fadern är med mig”, Joh 16:32. Ingen är ensam i frestelsens stund. Det händer att människor kan tacka Gud också för svårigheter. Det sker genom tron.
Jesus har, genom sin lydnad, krossat djävulens gärningar och vunnit en evig seger. Inte för att vi ska slippa vårt lidande, men förstå hur också vi kan vinna seger.

Vi får kämpa tillsammans med Jesus och andra, kanske upprepa våra böner, men också öppna oss för Guds vilja.