

Denna berättelse avslutar skildringen om Jesu barndom. Det är den enda kanoniska texten om den unge Jesus. (v 52) Och i den hör vi Jesus tala för första gången. Det första ord som kommer från honom är: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?”

Jesus verkar bete sig olydigt, men inte enligt Lukas. V 42 – 43 består av fyra bisatser och sedan kommer huvudsatsen. ”När Jesus var 12 år gammal, när ... när ... och när ... Då blev Jesus kvar i Jerusalem.”

### **Jesus hemma hos sin Fader**

**I.** Av v 41 förstår vi att det handlar om påskhögtiden. Jerusalem med sina 50 000 invånare tog emot lika många pilgrimer. Jesus är tolv år gammal och är på väg att bli religiöst myndig, d.v.s. bli pliktig att hålla buden.

Han var med i resesällskapet och först på kvällen förstår Maria och Josef att ... Han satt i (*to heiron*) en av förgårdshallarna där undervisningen, samtalet mellan lärare och lärjungar pågick.

*När människor idag frågar efter, letar efter Jesus hittar de honom i Faderns hus. Där är han än idag. Han sitter i en krets och talar Guds Ord. Vi behöver inte gå omkring i ovisshet. Där Evangeliets Ord är i svang är Jesus.*

När vi är i gemenskap med Jesus samtalar vi med varandra. Här finner vi den nygamla pedagogiken. När hem och skola inte längre förmår erbjuda detta måste församlingen ta sitt ansvar. I våra dagar återupptäcker vi detta, t.ex. i Alfa-grupper.

**II.** Lukas framställer händelsen inte som att Jesus gjort fel, utan som att Maria överreagerar. De blev bestörta och mycket oroliga. I texten talas om Maria och Josef som hans föräldrar, men ingenstans talar Jesus om dem på det sättet. Varken här eller senare, utan alltid er far och min far. Han skiljer sig från oss. (Fader vår är given till oss!). Han var redan som 12-åring medveten om sitt särskilda förhållande till Gud. Maria förstår inte sitt barn, men Jesus är förståndig. Modern förstår inte sonen. Svärdet skär i Marias själ.

*Ännu idag stöter sig många människor på att de inte kan finna Jesus. De tycker inte att han är där de vill att han ska vara. Några kanske t.o.m. tycker att han håller sig undan.*

Men Maria, och varje kristen, borde vetat bättre efter uppenbarelserna om Jesus hon fått tidigare. Vid avlelsen, i samband med besöket hos Elisabet, eller förlossningen där både änglar och konungar från Östern uppvaktade, genom de drömmar Josef och hon haft och som fick dem att fly till Egypten eller därför att Symeon profeterade över honom när de kom till templet för att omskära honom. Jesus säger till dem: ”Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?”

Jesus var så glad över att ha nått den ålder då han fick vara med och så engagerad att han bedömde detta som sin plikt. Han etablerar sitt förhållande till sin Fader. Detta är något kontroversiellt, men borde kunna sägas om var och en av oss.

**III.** När Jesus var 12 år gammal fick han för första gången ta eget ansvar. Han var på väg att bli religiöst myndig och det var en dag som han längtat efter. Nu blev det hans uppgift att själv utveckla och stärka sitt förhållande till Fadern. Och det är vad vår berättelse handlar om. Men den är också ett exempel för oss som vill följa Jesus.

*Efter den här händelsen i templet kan Jesus följa sina föräldrar hem. Viss om sitt förhållande till sin Fader. Han behövde aldrig demonstrera någon opposition mot dem efter denna händelse. Han var religiöst myndig och tog det som sin första uppgift att lyda sina föräldrar. Han gjorde inte därför att han var tvungen, utan därför att han ville vara under, underdånig eller inordnad, grekiska *upotess'omenos**

Lukas har i dagens evangelium blottlagt grunden för andlig tillväxt. V 52 är en sammanfattning av Jesu ungdom. ”Han blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.” Om du och jag vill växa till måste också vi veta var vi hör hemma.