

Guds hus är i veckans evangelium templet i Jerusalem. Gud bor i templet. Det är där som folket offerar och ber. Därför fanns också de som köpte och sålde vad som behövdes där. Inget fel så långt. Varför reagerar då Jesus så våldsamt? Var han allmänt irriterad? Ville han städa upp på tempelplatsen eller kritisera prästerna enligt profeten Jer 7:1–11? Det är troligt att åtminstone prästerna förstod anspelningen på Jer 7:11.

Jesus kommer för att göra upp både med prästerna och med folket, för att göra ett slutangrepp. Då angriper Han templet som är själva hjärtat i den judiska gudstjänsten. Jesus har tidigare undervisat om att bönen ska komma från hjärtat och att inget hyckleri ska förekomma, Matt 6:5 ff. Kravet för sann tillbedjan är att den kommer från hjärtat, Joh 4:24.

### 1. Mitt hus skall kallas ett bödens hus

- a) Orden är ett citat från Jes 56:7. När Gud gav Israel lagen (torahn) befallde han dem att göra en helgedom, ett tabernakel. Där fanns förutom den inhägnade tempelgården, det heliga tältet med förhänget och det innersta rummet, allraheligaste. Inne i det allraheligaste fanns arken med stav, budorden och mannat. Locket kallas nådastolen.
- b) Förr i tiden fick alla svenskar lära sig hur det såg ut och vad det betydde. Israels historia hörde till allmänbildningen. Tempelgården, det heliga och det allraheligaste svarar mot människans treenighet, kroppen, själen och anden eller hjärtat.
- c) Redan från början fick med andra ord både Israels barn och svenska barn lära sig att Gud bor i det allraheligaste, det allra innersta rummet och bönerna ska komma från/ur hjärtat. Så ropar djup till djup som det heter i Ps 42:8.

### 2. Men ni har gjort det till ett rövarnäste

- a) Orden är hämtade från Jer 7:11. Profeten protesterar högljutt över alla dem som kommer till templet men föraktar sina närmaste. Han vänder sig mot dem som hade fel inriktning i sina hjärtan. När de stora högtiderna kom såg de möjligheten att göra bra affärer. De hade blicken fäst vid vinsten, inte vid Gud eller medmänniskan.
- b) Det händer att människor i vår tid undrar om Gud hör bön. Det gör han förvisso. Det är knappast problemet, utan problemet är våra egna hjärtan. Vi möter nämligen Gud i vårt eget djup. Är vi så stilla i vårt inre? Har vi tid att lyssna till Gud och mod att lyda? Det är här som gemenskapen och för all del också kyrkobyggnaden kan vara vår hjälp.
- c) Det hör till grundläggningen att förstå att var och en av oss utgör en levande sten i Guds tempelbygge, tillsammans utgör vi Guds tempel bland vilka Han bor och verkar. När vi går till kyrkan går till varandra. Det är en kristens djupaste längtan att få möta Gud och människor i sann tillbedjan. Vi går inte till kyrkan för att röva utan för att tjäna.

### 3. De var överväldigade av hans undervisning

- a) Jesus var inte i templet för att köpa eller sälja duvor. Han hade en annan duva, den Helige Ande som försåg honom med allt vad han behövde. Vi är platsen Varje kristen har den Helig Ande och därmed förutsättningar för att kunna be
- b) När vi kommer till templet kommer vi till varandra, i hemmen och i kyrkan. När vi kommer tillsammans utgör vi själva det allra heligaste. Det här tror jag hör till en av de stora hemligheterna med att vara en kristen.
- c) Genom dopet och tron inlemmas vi i en helig gemenskap varhelst vi möts. Detta är en evig gemenskap. När tiden tar slut fortsätter gemenskapen i den himmelska, den triumferande Kyrkan, i den levande Guden.