

Inl. För-fastan är en sammanhållen mellanperiod. Den består av tre söndagar om Guds godhet. Idag handlar det om att alla får lön. Sexagesima om Guds ord som ger skörd och Fastlagssöndagen om den lidande kärleken, den som blir synlig under fastetiden. Nåden är en kraft som förgör alla egen rättfärdighet.

1. Var och en kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv (19:27)

- a) Vi behöver se sammanhanget för att komma rätt. I 19:27 Vilken lön ska vi få? Jesus svarar i 19:29 med att säga att var och en, alla som vill följa honom ska få lön. Och det är det som liknelsen handlar om.
- b) Inför Gud är vi alla lika. Det är säkert så att några av oss har gått mer i kyrkan än andra. Kanske tror mer, men vi förtjänar inte mer lön än andra eftersom frälsningen sker genom gränslös nåd.
- c) Den del av oss som lever i uppror mot Gud kommer på skam. Det hör till det kristna livet att ge upp den egna prestationen eller att ställa den i Guds tjänst på ett sådant sätt att den töms på den egna förtjänsten, något jag ska återkomma till i den tredje punkten.

2. Du har jämställt dem med oss som har sått ut med dagens slit och hetta (20:12)

- a) Här ser vi de som håller fast vid den egna prestationen. De har inte gett upp utan vill "rättvis lön".
- b) Liknelsen vänder sig till lärjungarna. Det är alltså inte onda människor eller människor som ännu inte har kommit till tro som beklagar sig, utan hans egna lärjungar, men de talar i oförstånd. Jesus svarar: Min vän ... orden markerar distans, jämför 22:12 och 26:50.
- c) Liknelsen blir därför en uppmaning till oss att leva i ödmjukhet och att hålla andra för mer än oss själva.

3. Vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där

- a) Av liknelsen framgår att det var bråttom med skörden. Skörden av druvor måste vara avslutad före regntiden med dess nattkyla och vid en god skörd kunde kapplöpningen med tid tiden bli hård. Frågan i v 6b uttrycker inte förvåning, utan förebråelse. Här står med andra ord de som inte vill jobba.
- b) Det är många som inte vill vara med, men Gud vill att alla ska vara med i arbetet. Det är själva meningen med livet. Idag önskar vi se fler medarbetare i himmelriket. Alla får vara med.
- c) Liknelsen handlar om vad det är att leva och verka i himmelriket – här på jorden. Vi arbetar i Hans rike för att vi älskar Honom, inte för att få lön.

Avsl. Vi behöver skilja mellan vår himmelske och vår jordiske arbetsgivare. De följer olika regelverk. Idag står vår himmelske arbetsgivare i centrum. I denna högmässa bjuder han oss att ta en paus och sitta till bords med honom.