

Inledning: Vad säger ängeln? Idag stannar vi inte vid Jungfru Marias person (utvald, öppen, lydig ...) eller läran om henne (jungfru, syndfri ...) utan frågar vad i ängelns budskap talar till oss. Om Jungfru Maria är Jesu moder är hon också vår moder om än inte i bokstavlig mening. Finns det därför något i ängelns budskap som kan ha betydelse för oss? Vad då i så fall?

1. Herren är med dig

a) Det sägs att Lukas träffade Jungfrun Maria och att det var genom henne han fick veta. Han har också varit utförligast. 1 Mos 3:15, Jes 7, Mik 5. Kanske berättade hon om Hanna i 1 Sam 2. De hade båda förundrats över hur Gud håller Han lovat (förbundet, trofasthet).

b) Det finns många människor som tycker att Gud är långt borta eller har övergivit dem. De förstår inte hur evangeliet trängts undan och sekulariseringen tagit herraväldet över oss. Kanske är de besvikna över livet inte blev som de hoppats.

c) När Jesus nämnde han vid flera olika namn (den Högstes Son, Guds Son) men också Emanuel, Gud är med oss. Det var det sista Jesus sa enligt Matteus: Jag Är med er alla dagar ...

2. Du har funnit nåd hos Gud

a) I Skriften beskrivs ofta hur Israel lämnade förbundet, men Gud drog sig aldrig tillbaka. Han står alltid fast. Nu får Jungfrun Maria del av denna nåd. Och det samma kan sägas till oss som är samlade här.

b) När det sägs att Gud är nådig missförstås det ofta. Det betyder det inte att Gud är eftergiven, ser mellan fingrarna och bara förlåter. Gud är inte menlös och ingen kan föra Honom bakom ljuset. Nåden kan Han ge oss eftersom Sonen har betalat försoningens pris.

c) Nåden är Guds kraft till frälsning och förvandling. Jungfru Maria hade inte förtjänat nåden och ingen annan heller kan förtjäna den. När Gud handlar i ditt och mitt liv är det på grund av vi har funnit nåd hos Gud.

3. Den Högstes kraft skall vila över dig

a) Jungfrun Maria kunde inte förstå varför hon fått del av Guds nåd och inte heller hur det gick till, men ängeln ger besked. Den Helige Ande, Livgivaren, förmedlar Guds nåd.

b) Det kan vara lätt att fråga hur det ska g till. Gud har gett oss nådemedel. Guds Ord kommer mycket påtagligt till oss genom Bibelordet, som Tradition, Gemenskap, bön och sakrament.

c) Den Helige Ande är utgjuten över oss och vi har rika tillfällen att lyssna och få del av det levande evangeliet.

Avslutning: Evangeliet hade kommit till henne genom ängeln Gabriel och Jungfrun Maria lyssnade, lärde och lydde. Tillsammans med Johannes var hon kvar hos Jesus när han på Golgata gav upp andan och alla andra flydde. Därför vill vi lära av henne och handla som hon gjorde.