

inl. Tomas Didymus är Tomas tvillingen
hade inte sett Jesus på 8 dagar, hans tankar (?)

1. Om jag inte får se ...

- a) betyder inte det om jag inte får möta. Det finns ett flertal bibelställen där Jesus ber dem vara tysta om hans identitet och vi vet inte varför. Ett skäl är att Jesus vill att vi själva ska få möta honom. Tomas trodde inte därför att andra pratade ...
- b) Det är svårt för många moderna människor att tro. Ibland undrar vi vad som krävs. Det krävs ett möte med Jesus. Hur? Det finns inget enkelt svar. Vi har väl alla mött Jesus på olika sätt.
- c) Idag får vi möta honom i evangeliets ord och i nattvarden. Men vi kan också möta honom i en annan människa, i bönen ...

2. Då svarade Tomas Min Herre och min Gud

- a) När Jesus mötte Tomas var ha inte sen att tro och bekänna
- b) Paulus skriver att vi blir rättfärdig genom hjärtats tro och frälsta genom munnens bekännelse. Hur många finns det i vår närhet som vill tro? Förmodligen många fler än vi tänker oss. Men de behöver få hjälp med att förstå bekännelsen sbetydelse.
- c) Vi som är bekännare ska vara det helhjärtat. Det grekiska ordet för att bekänna Gud (grekiska homologeo) betyder säga samma sak som Gud. Stämma in i Hans ord. Om Herren säger att jag är hans älskade barn ska jag bekänna det.

3. Saliga de som inte har sett men ändå tror

- a) Jesus visste att han skulle kunna möta människor på andra sätt än genom att visa sig. Genom Ordet och Anden kan han möta många andra.
- b) I 5 Mos står att Ordet är dig nära. I ditt hjärta i din mun. Genom inkarnationen har Gud kommit oss människor helt nära. Det gäller alla. Han är närmare än vi förstår.
- c) Är det inte vår uppgift att berätta detta för andra? Vi ska vara frimodig så här strax efter påsk, i uppståndelsens tid, att meditera över och bekänna Herrens uppståndelse – särskilt för andra människor!

Inledning: Tomas Didymus och Jak 1:6b-7. Det handlar om det odelade hjärtat.

1. Då kom Jesus

- a) Det händer i evangelierna att Jesus vill att människor inte snabbt eller oreflekterat ska sprida rykten om honom, Matt 9:30f. Varför? Jesus vill själv söka upp dem. Han vill att var och en av oss ska få möta honom som person. Upptäcka honom och lära känna honom sådan han är. Tänk på hur lärjungarna allteftersom fick upptäcka honom.
- b) Det har blivit allt viktigare för mig att skilja mellan lärjungar och kristna. Det är bara Gud själv som kan göra oss till kristna, det vill säga föda oss på nytt, förklara oss för rättfärdiga och heliga. Göra oss delaktiga av Anden.
- c) Det är han som kommer till oss! Jesus kommer på olika sätt: ”Ni har inte utvalt mig ... Joh 15:16. Efter sin uppståndelse kom han till Emmauslärjungarna, men de kände inte igen honom. När han bröt brödet öppnades deras ögon. Jesus vill bli igenkänd i brödsbrytelsen. Varför kom han till Tomas?

2. ... för att vi ska tro

- a) Det finns skäl att skilja mellan *fides quae* och *fides qua*, men här betonas det senare i betydelsen att Jesus vill att vi ska lära känna honom och förlita oss på honom och på vad han säger i sitt ord. Det är också genom tron vi får del av honom och den seger han vunnit.
- b) När vi har förenats med Jesus tillhör vi honom helt och hållet med vår köttsliga natur. När det har skett kan vi leva med honom, formas och bli sådana som han vill.
Det grekiska ordet för att bekänna Gud (grekiska *homologeō*) betyder säga samma sak som Gud, stämma in i Hans ord. Om Herren säger att jag är hans älskade barn kan jag förlita mig på hans ord och tala därefter.
- c) *Simul iustus et peccator*? Han har accepterat oss sådana vi är och därför kan vi vara frimodiga.

3. och för att ni genom att tro skall ha liv

- a) Vi bygger våra liv på Klippan Jesus. I NT finns vittnesbördet bevarat för att vi ska tro. När Johannes skriver att vi ska ha liv, grekiska *zōē*. Det betyder ett meningsfullt och ett innehållsrikt liv här på jorden, se episteln: Gud beskyddar oss fram till frälsning och vi kan jubla trots prövningar.
- b) Det finns så många människor, de flesta, som inte hittar sin plats i tillvaron. Det är endast vi som lärt känna Herren Jesus som kan hjälpa dem att förstå.
- c) Evangelieboken har för den vecka som ligger framför oss satt rubriken: Påskens vittnen. Rom 10:9f, berätta om Nepal.