

Kampen mot ondskan

I de inledande verserna, v 13-18, befriar Jesus en människa från stumhet. När den stumme börjar tala häpnar folket. Men berättelsen stannar inte vid ett mirakel utan är ett inlägg i samtalet om vem Jesu är. Några frestade Jesus på samma sätt som den Onde gjorde i öknen: Om du är Guds Son ...

1. En stark man med vapen bevakar sin gård, v 21

- a) Dagens ämne: Kampen mot ondskan. Det är ett vanligt tema i Bibeln, men kanske inte så som vi är vana. I Bibeln är alltid Gud större.
- b) Det fanns fariséer som drev ut demoner. Nu gör Jesus det. Varför säger de att Jesus är ond? Han gör ju bara detsamma som andra?
- c) Jesus tar det ett steg vidare: Har Gud kommit till er?

2. Men kommer det en starkare som angriper och besegrar, v 22a

- a) Den viktigare frågan vem Jesus är. Är han Davids son – en mirakelman? Belseebul? Av vår text framgår att han är Messias, Guds Son.
- b) Kampen handlar till stor del om Jesu identitet. Vem är han? Folket häpnade och visste inte vad de skulle tro. Några menade att han var besatt.
- c) Jesus övervinner den Onde på ett paradoxalt sätt. Han ger sitt liv. När djävulen använt alla sina vapen, ytterst döden uppväcks Jesus av Gud från de döda. Gud är större

3. Han tar ifrån honom alla vapen, v 22b

- a) Paulus talar i Kol 2:15 om hur Gud avvärjar furstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla, när han triumferade över dem på korset. Detsamma säger han indirekt i dagens epistel, Ef 5:1 ff.
- b) Därmed borde kampen mot ondskan var över, - och principiellt är den det. Trots att det tala mycket om kampen i Bibeln är Gud alltid större.
- c) En kristen människa vet att Gud alltid drar det längsta strået därför att när djävulen använt alla sina vapen mot oss synd, sjukdom och död låter Gud oss stå upp från de döda.

Den starkare kommer till oss genom Ord och Sakrament. Nu vill vi vara tillsammans med och följa honom. Vi lägger bort otukt och annan orenhet och själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, skriver Paulus. Vi är Kristi efterföljare. I slutstycket v 24-26 berättar emellertid Jesus om hur den onde anden kommer tillbaka, därför att det inte fanns någon inneboende. Huset var städat och prytt men saknade inneboende. V 27 och 28 saknas i Evangelieboken men kastar ljus över v 24-26. Saliga de som hör Gud Ord *och tar vara på det*.

FUB medverkar och predikan anpassas.

Inledning: att vandra som ljusets barn (att välja Guds väg). Det nya livet ger en ny livsriktning.

Folket häpnar

1. när Jesus befriar oss från det onda

- a) Jesus gjorde många tecken och under. Vid ett tillfälle botade han två som var blinda och här befriar han en man från en stum ande. Det står att folket häpnade. De kunde inte se eller förstå orsakerna till befrielsen. Det var dolt (latin *oculi*) för dem.
- b) Verkligheten är större än vi kan förstå. Det finns så många varför? Kan vi tro på Gud? Vad är Guds vilja?
- c) Kyrkan menar sig förstå att Jesus är Guds Son och att vi ska lyssna till honom.

2. när Jesus kommer med Guds rike

- a) Det finns många olika viljor, röster som vill att vi ska komma till dem och deras herravälde. Det kan ibland vara svårt att veta vem vi ska lyssna till.
- b) Många människor är rädda för Jesus eftersom de flesta av oss vill bestämma själva. Vi upprättar våra system där vi själva kan bestämma, kontrollera, belöna och bestraffa. Men i den här världen där synden och ondskan finns kan vi aldrig bli helt trygga.
- c) Jesus befriar oss och visar oss Guds rike. Vi kan redan nu bli Guds barn eller Jesu lärjungar.

3. när Jesus samlar sitt folk

- a) Den som inte samlar med mig, han skingrar. Jesus vill befria alla människor och låta dem leva under Guds herravälde.
- b) Berättelsen om hur den stumme blev befriad finns också i Matt 9. Omedelbart efter den talar Jesus om människorna som får utan herde. De som befriats ska fortsättningsvis hjälpa Jesus att samla människorna.
- c) Gud är en Gud som talar till oss om Guds rike och som vill att vi ska tala. Gud är god och vill att vi ska få del av Hans godhet och ge den vidare. Gud är fri och vill att vi ska vara fria.

inl.

Kampen mot ondskan

Jesus har just drivit ut en demon och fått en stum att börja tala. Då uppstår delade meningar bland dem som var med. Några anklagar honom för att stå i förbund med djävulen och andra vill sätta honom på ytterligare prov. Plötsligt handlar det inte om den stumme utan om Jesu egen person. Om du är Guds Son ... Jesus förklarar:

1. En stark man med vapen bevakar sin gård, v 21

- a) När Jesus gick på jorden ingick tron på onda andar i världsbilden. Människor i *allmänhet* såg/ser gudar/gudinnor/transcedenta i princip själar överallt. Inom hinduismen finns hundratals som emanerar från Brahman. I Afrika finns eller fanns en ande i var och varannan stubbe. Dessa makter kontrollerar och håller människor bundna i tankebanor och i rädsla för döden. Dessa andeväsen finns också i Bibeln, men de har ingen stark ställning. Bibeln avråder från alla kontakt med avgudarna. Konfrontationerna med demonerna är få och varje gång handlar det om att Jesus kastar ut dem. Israels Gud är alltid större.
- b) Den sekulariserade västvärldens världsbild ser annorlunda, men brottas ändå med samma typ av avgudar. Habegär, trolöshet, orenhet, villfarelser, våld, misstänksamhet, avundsjuka
- c) De kyrkliga sammanhangen lever också i världen om än inte av världen. Också vi är omgivna av frestelser ...

2. Men kommer det en starkare som angriper och besestrar, v 22a

- a) Den viktigare frågan vem Jesus är. Är han Davids son – en mirakelman? Belseebul? Av vår text framgår att han är Messias, Guds Son.
- b) Kampen handlar till stor del om Jesu identitet. Vem är han? Folket häpnade och visste inte vad de skulle tro. Några menade att han var besatt.
- c) Jesus övervinner den Onde på ett paradoxalt sätt. Han ger sitt liv. När djävulen använt alla sina vapen, ytterst döden uppväcks Jesus av Gud från de döda. Gud är större Där Jesus får vara Herren återupprättas, befrias, förändras och skapas allt på nytt. Varför säger de att Jesus är ond? Han gör ju bara detsamma som andra? Maktavarna har behov av en fiende. Det är ett sätt att samla folket och fokusera på något annat än deras egen maktutövning. Så vill de göra Jesus till en fiende. Jesus tar det ett steg vidare: Har Gud kommit till er?

3. Han tar ifrån honom alla vapen, v 22b

- a) Paulus talar i Kol 2:15 om hur Gud avvärjar furstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla, när han triumferade över dem på korset. Detsamma säger han indirekt i dagens epistel, Ef 5:1 ff.
- b) Därmed borde kampen mot ondskan var över, - och principiellt är den det. Trots att det tala mycket om kampen i Bibeln är Gud alltid större. Nu gäller det att låta de ordningar som Gud har gett oss få råda.
- c) En kristen människa vet att Gud alltid drar det längsta strået därför att när djävulen använt alla sina vapen mot oss synd, sjukdom och död låter Gud oss

stå upp från de döda. Vi vänder oss inte till demonerna och vi tror inte att de har sista ordet.

Den starkare kommer till oss genom Ord och Sakrament. Nu vill vi vara tillsammans med och följa honom. Vi lägger bort otukt och annan orenhet och själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, skriver Paulus. Vi är Kristi efterföljare. I slutstycket v 24-26 berättar emellertid Jesus om hur den onde anden kommer tillbaka, därför att det inte fanns någon inneboende. Huset var städat och prytt men saknade inneboende. V 27 och 28 saknas i Evangeliboken men kastar ljus över v 24-26. Saliga de som hör Gud Ord *och tar vara på det.*