

1. En massa människor följde med

- a) Ryktet om Jesus måste ha spridit sig snabbt över stora områden. Det talar för att många, många blivit befriade och helade. ”Han botade alla”. Skaror kom för att bli befriade och helade. Kanske hoppades de på ett nytt liv eller för att de var nyfikna. Några för att finna fel.
- b) Inte alla, men många av dem ville vara lärjungar. Lärjungar valde att ... följa. Varför söker människor idag? Vad eller vem? Hur tar vi själva vara på det liv vi fått. Självrannsakan handlar inte bara om synd utan lika mycket, för oss än mer, om konsten att leva.
- c) Inte så få följde Jesus dygnet runt. De ville bli lika sin Mästare. Förhoppnings gäller det inte (?) oss som förstår att det inte är möjligt. Hopplöst? Nej, därför att ...

2. Han kallade till sig några som han hade utvalt

- a) Lärjungarna följde Jesus på sina egna villkor och kunde när som helst gå sin väg. Men så händer något oväntat. Jesus kallar och väljer ut 12 män som ska fortsätta hans verk. Tillsammans utgör de tolv apostlarna grundvalen för fortsättningen. En ny annorlunda gemenskap ska bli till. Den helige Andes tempel ska byggas. Och de som skulle bygga den var ”utvalda av evighet”.
- b) De flesta svenskar har ingen susning om denna nya gemenskap. De ser en mycket ofärdig byggnad, men själva ritningen, idealet är och förblir osynlig för dem. Och det är den apostoliska kyrkans sak att sprida och förklara den.
- c) Paulus kallar oss för ”kallade” och ”utvalda” i Kristus. Nu är det vi som är Kristi kropp. Vi är den blivande församlingen St Filippus. Vilken gåva är inte det. Den förpliktar. Vi är en apostolisk församling. Vi får upptäcka, fördjupas, samtala om och så sprida budskapet. Vår text beskriver närmare vad det innebär.

3. De skulle predika och ha makt att driva ut demoner

- a) *Inte* som experter eller tjänstemän, De är sända med ett budskap som handlar om den som sände dem. Apostlarna är alla olika. De är inte stöpta i samma form utan har olika gåvor, se episteltexten De är frimodiga eftersom de vet att Jesus är huvudet. Han är den som bär yttersta ansvaret. Vad han förväntar sig är att de ska vara trogna. Sviker de sviker de honom, sig själva och dem som de är sända till. Det är ett farligt uppdrag som kom att kosta dem livet.
- b) Bara predika budskapet, liturgin och etiken så flyr demonerna. Behöver inte vara dramatiskt, ångest, dåligt samvete. Där ordet blir kött fördrivs den Onde på flykten. Han kan inte vara kvar.
- c) Så blir vi beroende av Huvudet och varandra, se episteltexten.