

**Jesus talar om hur en kort tid kan kännas lång**

Han levde en kort tid här på jorden I vår text talas om en kort tid och sedan ännu en kort tid.

- a) Den första korta tiden då han inte ser oss är efter döden på Golgata, Sedan går det tre dagar tills de får se honom som uppstånden.
- b) Därefter talar Jesus om att det ska dröja ännu en kort tid innan Han kommer tillbaka för att upprätta sitt herravälde.
- c) Men det är nästan 2000 år sedan. Är det verkligen en kort tid?

- a) Lång tid?! I NE berättas om en fluga som knappt utvecklats något under 42 miljoner år. Det kallar jag en lång tid.
- b) När vi igår väntade på att konfirmations gudstjänsten tyckte David att tiden står still. Tiden är en upplevelse. Jesus berättar en liknelse när han talar om kvinna som ska föda. Hon upplever att hon inte kommer att kunna ta sig igenom den tid det tar att föda. Men sedan när hon fött är allt annorlunda och hon glömmer sin smärta.
- c) Men om vi kan tala om tiden som en upplevelse kan vi kanske förkorta tiden?

- a) Ja, det gör vi genom att sätta upp mål. Du vet väl att företagare gör så med hjälp av budgeten? Och idrottsmännen försöker visualisera sin seger.
- b) Så är det också med tron. Genom tron är inte Gud långt borta. Han är här! Och i vårt fall är inte bara Jesus Kristus här utan allt han har gjort ges till oss här och nu.
- c) Hur då? Du kan möta honom i berättelserna. I evangeliets ord och sakramenten. Det finns mötesplatser

Evangeliebokens rubrik är Vägen till Livet och det är också vårt ämne för dagens predikan.

1. En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.
  - a) Jesus hade berättat för dem om sin död och uppståndelse flera gånger innan den inträffade. Lärjungarna förstod inte vad han talade om. Johannes återger också detta faktum men på ett annat sätt.
  - b) Men sannolikt vill Johannes ha sagt något mer än så. Han vill berätta för oss om det sätt på vilket Jesus leder oss till Livet. Det sker genom död till liv.
  - c) Johannes berättar om att Jesus visade sig för dem en kort tid för att sedan bli osynlig igen. Därefter ska lärjungarna leva utan att se honom. Men Jesus ska ändå vara närvarande som osynlig.
  
2. Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig.
  - a) Världen gläder sig när Jesus marginaliseras och dör. de som inte vill lyssna än mindre lyda Jesus är lättade när Jesus förklaras död. Nu är de inte längre hotade av honom. Människorna gläds åt en förment frihet, ungefär som tonåringar gläder sig när det är föräldrar fritt eller som de drogade gläds i dimman. När Jesus är död gläds de självvåldiga arbetarna i vingården som när deras herre tros vara långt borta ... men allt ska vändas och uttrycket en kort tid bebådar en sådan vändning.
  - b) Uttrycket en kort tid är då inte längre ett tidsuttryck utan det syftar snarare på karaktären i omständigheterna. Våndan ska vara av övergående karaktär.
  - c) När en kvinna ska föda barn har både kvinnan och barnet det svårt. Detta är en bild av den svåra men övergående smärtan, men om jag känner Johannes rätt kan det också vara en bild av Jesus som föder församlingen, ett arbete som pågår än idag.
  
3. Jag ska se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.
  - a) Det är troligt att Johannes återger det faktum att Jesus talade om sin uppståndelse eller om Pingstdagen när Jesus kommer genom sin Ande. Det kan också syfta på hans återkomst i härlighet. Den som vi fortfarande väntar på. Det går att förstå orden på alla plan.
  - b) Men ett är säkert. Glädjen är en himmelsk glädje. Den är permanent och när vi får del av den kommer ingen att kunna ta den ifrån oss. Den glädjen har du och jag fått del av redan här i tiden och den är självproduktiv. Vi ska förvalta den genom att ge den vidare till andra. Det är en fantastisk gåva som gör att vi kan lägga svårigheterna bakom oss, glömma smärtan och fröjda oss över allt vi fått genom Jesus.
  - c) Denna glädje har varje kristen fått del.

Tillämpningen: Kampen fortsätter. Vi behöver fortfarande lyssna till Jesus och lära av honom. Endast genom att ta emot den glädje han ger orkar vi gå genom död till liv.