

Inledning Guds rike är närmare än vi tror. Dess fullkomning ligger inte bara framför oss. Jesus låter oss förstå att riket är här. Det som ska ske i den yttersta tiden sker också nu. Det utgör ett mönster. En kristen vet att hon redan lever i det och att ankomsten alltid står för dörren. Denna dag påminner om söndagen före Domssöndagen. Då väntade vi på domen. Nu väntar vi på att Guds rike ska bryta in och fullkomnas.

1. hedningarna skall gripas av ångest

- a) Bakgrunden är att Jesus har talat med sina lärjungar både om Guds rike och om sin återkomst. Då frågar lärjungarna nyfiket: När ska det ske? Och så kommer det evangelium som ska följa oss under veckan. Jesus talar om vad som händer när Han kommer nära. Och vi förstår att hedningarna ska gripas av ångest och rådlöshet.
- b) Varje människa vill förvisso ha del av det andliga, men det får inte komma alltför nära, inte vara för mycket. Ingen vill förlora kontrollen eller låta makterna ta över. När grundvalarna skakar blir hedningarna sakta men säkert medvetna om det mörker som råder i en gudlös värld.
- c) Också vi kan känna av ångesten, eftersom våra kroppar är beroende av miljön. Vi råder inte över fördärvsmakter som kommer över världen, - olyckor, sjukdom och död. Men vi vet att Guds rike en dag ska ta över. Och för oss borde det vara lika naturligt att i advent längta och vänta efter denna dag, som efter julafton.

2. ty er befrielse närmar sig

- a) Detta är inte bara vårt hopp. Det är också hedningarnas hopp. När människor förgås av skräck förkunnar Jesus evangelium. Lärjungarna fick senare se hur Jesus besegrade kaosmakterna genom att uppstå från de döda. Alltsedan dess är detta Kyrkans budskap.
- b) När ska det ske, frågade lärjungarna. Frågan var nog fel ställd. De flesta lövträd är gröna året om, men inte fikonträdet. Det avlövas när vintern kommer och står där naket. Men så till våren ... (Israel som fikonträdet) Då, när det knoppas, har sommaren kommit! Ingen frågar längre när sommaren ska komma!
- c) Vi är medvetna om mörkret, men framför allt är vi Jesu Kristi lärjungar som redan nu gläder oss över Hans ankomst. Vi ser hur fikonträdet löv har börjat växa fram. Vi frågar inte nyfiket efter Guds rike. Det är redan här. Vi vet att Herren är i full kontroll och en dag ska ta över. Hur kan vi veta det?

3. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå

- a) Jesus påstår att Hans ord är säkrare än marken vi går på. Räknar du med att jorden ska öppna sig när du går hem? Självklart inte. De skriftlärdade har alltid ägnat sig åt att välja och vraka och att omtolka Guds Ord. Det är ingenting annat än nonsens. Det är inte vi som ska gå i god för Guds ord och löften. Det ska Gud själv göra. Just däri ligger styrkan.
- b) Det är många som inte vågar lita på Jesus. Men har de provat? Det är först när vi lär känna honom, först när vi provat honom som vi kan börja lita Honom. Vi firar advent därför att han kommer. Han kommer redan till oss genom Ord och Sakrament.
- c)

Lärjungarna väntade ivrigt på Guds rike. Jesus avvisar dem inte men talar om den yttersta tiden i allmänna ordalag.

Jesus talar till sina lärjungar, inte till allmänheten. Guds rike bryter in med honom, nu och då. Nu genom tron då synligt för alla.

1. då förstår ni av er själva

a) Det är skillnad mellan människor. Många förstår ingenting. Andra gör allt de kan för att förstå och dit får man räkna lärjungarna. Sedan finns dem som redan nu fått del av Guds Ande och det är dem som "förstår av sig själva".

b) Dagens människor ställer knappast frågan om Guds rike ska komma nu eller sedan. Underligt eftersom frågan är existentiell. Alla borde förstå att allting som är till, i tid och rum, har ett slut. Jorden slits ut som en mantel. Dess resurser är inte oändliga. Kulturer kommer och går och ett människoliv vara 70 eller 80 år. Men människorna verkar mest vara upptagna med att hur de ska klä sig, äta eller vad de ska köpa för julklappar.

c) En kristen människa förlitar sig på Jesus. De tror att han är den andre personen i gudomen och att han ger sig själv i Ord och sakrament. Genom att själva vara delaktiga av Hans Anden vet de att han kommer "åter och de väntar tålmodigt. Men vad gör de medan de väntar?"

2. Var på er vakt, säger Jesus.

a) Frågan kan missförstås. Att vaka handlar inte i första hand om vad vi gör. Aristoteles lär ha sagt "Vi blir vad vi regelbundet gör" och Augustinus: "Vi blir vad vi tillber". Konferenstemat: "Du gör vad du älskar". Det handlar om ditt innersta.

b) I texten heter det att hedningarna grips av ångest och rådlöshet ...

c) men de kristna vakar hela tiden. Jesus säger: "Var på er vakt så inte era sinnen fördunklas" eller som aposteln Johannes skriver i Upp: "Låt inte den första kärleken kallna". Den första kärleken är fästad vid Jesus som först har älskat oss. Allt han gjort och som evangelierna vittnar om ska en den dag han kommer åter bli begripligt för alla. Allt det han gjort för oss får vi redan nu glädja oss över.

3. Er befrielse närmar sig

a) Jesus låter oss veta att en dag blir hans härlighet uppenbar för alla. Han påminner om Människosonen i Daniels bok som kommer på ett moln för att befria oss. Det är befrielsen, inte molnet, som står i centrum.

b) När det talas om hedningarnas rädsla och ångest är det lätt att förstå. Det finns så mycket som binder oss människor till det jordiska. Våra liv är begränsade, ömtåliga och korta. Skulle det vara så att vi inte bryr oss om det blir vi påmindra i den yttersta tiden då vi förlorar all kontroll. Också om vi har del av Guds Ande kan vi "sucka och vändas" men av andra skäl.

c) Vi "suckar och vändas" därför att vi vet att något bättre väntar. Under vår väntan på befrielse håller vi kärleken till Jesus levande genom att bära fram våra kroppar som levande offer och genom att inte låta våra sinne fördunklas.