

Inledning: Palmsöndagen ska vi förstå ur ett eskatologiskt perspektiv. Den har jubelkaraktär därför att Han kommer – till oss.

Kristus kommer ...

1. för att bli och vara vårt påskalamm

a) När vi får del av de hemsgheter som sker den kommande veckan ska vi minnas **Guds vilja** sker. Blodet från det slaktade påskalammets räddade israeliterna från mordängeln. Så blir Jesu död till en evig räddning och hans blod bekräftar det nya förbundet. Många människor förstår ingenting av detta.

b) Människorna jublar under intåget, men snart vänds det till hat. Vi förstår inte att Jesus **utgav sig själv**, grekiska tömde sig själv, för vår skull, Gal 4:4f ”föddes av kvinna ... för att friköpa” oss. Han antog en tjänares gestalt, grekiska en slavs gestalt. Återkommer till det.

c) Lidandet, korset och döden är **hans ärorika seger**. Gud förhärligades i den nesliga döden. ”När världen inte genom sin vishet lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom en dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror,” 1 Kor 1:21

2. för att offras för vår skull

a) **Gud drivs av sin kärlek till oss**. Ondskan vi hör om är människornas. Människor hyllar i regel den starke. Hon vägleds av begrepp som frihet, egenvilja, makt och kunskap, men förstår inte att hon tillhör Gud. Därför blir människans godhet en chimär, en illusion. Jesus avstod från sitt goda för att komma nära oss och för att rädda oss. Det heter i ep att han antog en slavs gestalt. Jesu blev lydig ända till döden – till döden på korset.

b) Hur är det möjligt att Kristus kan älska oss han gjorde? Jesus är trygg i sin identitet. Han är den andra personen i Treenigheten och vågar ge sig själv/tömma sig för vår skull. Och han visste att det var nödvändigt. Det gör inte hans lidande mindre, men hans ära desto större.

c) Denna **hans godhet** aktualiseras vid nattvardsbordet. Vi har anledning att be den helige Ande att öppna våra sinnen så vi kan ta emot Kristus när han kommer till oss. Denna nåd är aldrig självklar.

3. för att tas emot både av hat och kärlek

a) Judas Iskariot, överstepräster

b) Maria och kanske ska vi också påminna oss om vår tids många kristna. Särskilt de som lider för hans skull.

c) Jag nämnde om det eskatologiska perspektivet och menade att det pågår. Paulus i ep. Aposteln Johannes fick se in i himlen och höra den nya sången, Joh Upp 5:9f. De sjöng:

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.

Vägen till korset är vägen till seger. Därför är Palmsöndagen, mitt det svåra lidandet, en glädjens dag – för den som tar emot Honom av kärlek. Amen, låt oss be:

Evangeliebönen