

Inledning: ”Alla dagar intill tidens slut.” Jesus har makt. Han är närvarande och han älskar var och en av oss.

1. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten

- a) Jesus hade undervisat hela dagen nära sin hemstad Kafarnaum, men på kvällen vill han fara över till andra sidan, från den nordvästra till den östra sidan av Gennesarets sjö. Han var trött och la sig att sova (på styrmannens plats). Det kunde ha blivit en vacker båttur, om det inte varit för den stormby som plötsligt överraskade dem.¹ Plötsligt nådde denna stormby Gennesarets sjö. Båten fylls och mycket talar för att den kommer att sjunka.
- b) Lärjungarna inser faran, blir livrädda och väcker Jesus. Varför stillar Jesus stormen? Det fanns flera skäl till att Han hutar åt vinden. Gud visar *makt, sin närvaro och sin kärlek* på en och samma gång. Han har *makt* över synd, sjukdom, död också om han behöver överskrida naturlagarna. Han gör det för att vi ska förstå vem Jesus är. Det är bra att människor vänder sig till Herren, även om, eller just när de är livrädda.
- c) Vi har alla mer än en gång tyckt att Gud är långt borta, att han varit frånvarande. I vår text går det så långt att lärjungarna förebrår Jesus för att han sover.

2. Mästare bryr du dig inte om att vi går under?

- a) Jo, Gud bryr sig och Han är alltid *närvarande*, också i svåra stunder. Den här berättelsen är en del av vad lärjungarna fick vara med om. De skulle senare sändas ut två och två som får bland vargar, de skulle lära sig att Jesus är med dem också efter sin död och uppståndelse, - genom den Helige Ande.
- b) Denna berättelse togs upp i synoptikerna därför att vi också behöver lära oss att Jesus är närvarande inte minst när det stormar.
- c) Till katekumenerna vill jag säga att Kristi kyrka ofta liknas vid en båt på ett stormigt hav. Så ni vet vad ni ger er in i. Ni sätter er i en båt som är på väg till andra sidan. Ni kontrollerar inte vare sig båten eller stormarna. Ni är bara passagerare. Men i båten är Jesus och hans apostlar *närvarande*. Det gäller i bokstavlig och i bildlig mening. Församlingen konstitueras av att Jesus och hans apostlar är med oss. Hans närvaro är nödvändigt. Om han inte är med går båten förr eller senare under. Vi är helt beroende av honom, men han tycks sova.

3. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?

- a) Rädsla och tro eller tillit är varandras motsatser. Jag tror inte att Jesus är ute efter att klandra lärjungarna för att de är rädda, men han vill att de ska lära känna honom. Han vill att de ska lära känna Guds kärlek. De förstår inte vem de har vänt sig till, vem de har väckt.
- b) Många vänder sig till en Gud de inte känner som ska hjälpa dem med än det ena än det andra. Vem tror du på när rädslan gör sig gällande? Vi behöver lära känna den vi vänder oss till.
- c) Men vi som har mött Guds *kärlek* genom Jesus Kristus hör inte till de okunniga. Hans Kyrka lär oss vem vi ska tro på. Jesus har makt. Han är närvarande och han älskar var och en av oss. Så länge Jesus är i båten kan vi vara trygga oavsett hur det stormar.

¹ Det fanns olika slag av stormbyar. I 1 Kon 19:11 berättas om en storm som ”klöv berg och krossade klippor”, i Ps 48:8 nämns den fruktade östanvinden, he *sharaf*, som ”krossar skeppen”. Denna ökenvind omnämns också i Ps 103:16. Den för med sig sand och damm i sådan mängd att den tar död på all grönska. När den sveper fram tar den med sig allt den kan rycka upp rötterna. Den lägger sig över blommorna och gräset kväver allt liv. I Jes 7:2 om en storm som får ”skogen att skaka och darra”. I Jona 4:8 läser vi om den ”glödgheta östanvinden” som brände Jonas huvud så att han svimmade och önskade sig döden.