

**Inledning:** Evangeliet handlar om Jesu person. Och denna vecka handlar om Jesu person. Den gamla EB hade rubriken Jesus visar sin härlighet. Livets källa är alldeles för otydligt.

### 1. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen

- a) Denna underbara berättelse innehåller en mängd avslöjanden. Mitt under bröllopfestens støj och glam sker ett under. Det sker nästan omärkligt. Bara några vet vad som skett. Det bästa vinet bärs fram och det tar inte slut. Festen går vidare. Men det som skedde kom att berättas vidare och tillsammans med många andra liknande händelser börjar vi ana vem Jesus är.
- b) Många kommer fel därför att de ställer fel frågor. Teologen frågar: Vad menas med tredje dagen? Moralisten blir förbryllad när Jesus gör så mycket vin? Vetenskapsmannen menar att det inte går att göra vatten till vin eftersom han själv inte kan det. Och så reduceras berättelsen till en saga och i förlängningen blir den obegriplig. Men det spelar ingen roll om den är obegriplig om den inte har hänt.
- c) Men Johannes menar sig ha skrivit ner en historisk händelse och vi måste närma oss den som vore den sann. Och vi måste ställa de rätta frågorna. Vem är denne Jesus? Varför gör han detta under? Hur kan vi lära känna honom?

### 2. Min stund har inte kommit än

- a) Gud väljer själv när, var och hur han vill uppenbara sig. Bröllopgästerna var knappast där för att lära känna Jesus. De som tog sig tid att bekanta sig med honom anade föga. Och när värden smakade på vattnet visste han inte varifrån det kom.
- b) Gud kan vara närvarande utan att människorna förstår det. Det kan ske tecken och under utan att vi kan dra de rätta slutsatserna. Den fulla uppenbarelsen sker när Jesus ger sitt liv på Golgata kors för att sedan uppstå från de döda. Det är den stunden Jesus talar om och detta är det första tecknet.
- c) Maria visste det även om hon först hanterar situationen fel när hon säger till Jesus att de inte har något vin och antyder att hans stund har kommit. Jesus avfärdar henne. Han är vuxen nu. Hans offentliga tjänst ska strax ta sin början, men i den tar han bara order ifrån sin himmelske Far. Vi har firat jul där Jesus blir människa. Nu måste vi vända på det och förstå att allt Jesus säger och gör är förankrat i Gud.

### 3. Och hans lärjungar trodde på honom

- a) Johannes får oss att tro att Maria visste. Hon vänder sig istället till tjänarna med orden: Gör det han säger åt er. Värden såg inte vad som skedde. Han tyckt bara att brudgummen sparat det bästa vinet till sist. Bröllopgästerna förstod inte heller vad som skett och Jesus
- b) Man kan vara på festen utan att känna brudgummen. Man kan till och med vara i kyrkan utan att lära känna brudgummen. Först lärjunge, sedan tro!
- c) Jesus var närvarande på bröllopfesten och han är närvarande i Högmässan

### Avslutning:

Evangeliet handlar om Jesu person. Han hade sin stund och varje människa har sin stund. De gamle talade om en nådstund. Det var den tid då Jesus knackade på hjärtats dörr.