

1. En gång kom några och berättade

- a) Pontius Pilatus, 26–36 e Kr, var känd för att vara svag, grym och likgiltig. Vid ett tillfälle hade han blandat galiléers blod med offerdjurens. Det är detta några kommer och berättar för Jesus. Hur ska vi förstå sådan grymhet. Varför drabbas somliga av sådant? Det andra exemplet tycks vara en ren olyckshändelse. Det är lätt att tro att dessa galiléer straffats av Gud. Men Jesus ger inget stöd för en sådan uppfattning. Vi får alltså inte tänka om människor som drabbas av sjukdom eller olyckshändelser att de skulle vara övergivna av Gud.
- b) Vi kan inte påverka mycket av det som sker runt om oss, MEN vi kan prata, ha synpunkter och kritisera när vi tycker det är befogat. Det är enklare än att arbeta på sin egen omvändelse. I dagens text försöker Jesus få oss att förstå att vi ska se över vår egen situation Var befinner vi oss på livets väg?
- c) I stället för att prata så mycket borde vi följa aposteln Paulus exempel i Gal 6:1–5.

2. Om ni inte omvänder er

- a) I den GT: lita texten talar Herren om att hans folk gått förvända vägar och glömt Herren, sin Gud. När Jesus talar om att vi ska omvända oss använder han ett ord som i grund betyder just att vara på fel väg, men att vända sig om för att gå åt andra hållet.
- b) Vi är på fel väg när vi lever själviskt och självupptaget. När vi är upptagna mer med massmedias nyhetsbevakning än med vår egen omvändelse. Det finns en tanke hos Martin Luther som nästan tappats bort. Det har att göra med den syn Luther har på den omvända människan. Han menade nämligen att misstro ersätts med förtroende. Någoting händer inuti en sådan människa.
- c) När du och jag hör om våra vänners sjukdomar, olyckor eller andra svårigheter borde det kunna leda till att vi gör oss delaktiga, att vi blir förebedjare eller besöker den eller de som drabbats för att kanske kunna ge evangelium.

3 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag

- a) Det är vad Paulus skriver i dagens episteltext. Orden är en sammanfattning av Galaterbrevet där Paulus talar om för oss hur vi ska använda vår tro.
- b) Vad är det för bördor han åsyftar? Var och en har sin egen börda att bära. Sannolikt syftar Paulus på själsliga och andliga bördor.
- c) Kristendom som inte visar sig i goda gärningar är inte kristendom.

Idag är du bjuden till nattvardsbordet. Det är inte en måltid för dem som anser sig vara förmer än andra. Det är en måltid för människor som vill ge sina liv i tjänst för Gud och andra människor.