

Svår text som utgör ett exempel på hur Jesus kommit för att uppenbara sin härlighet och för att hjälpa. Betesda betyder Barmhärtighetens hus. Jesus ger mening åt platsen och förverkligar dess namn.

På den här tiden byggdes fyra pelarhallar, en runt varje sida på dammen, men Johannes talar om fem pelarhallar. Det har föranlett bibelforskare att säga att Johannes hade fel, underförstått att det inte går att lita på Bibeln. År 1871 grävdes dammen fram och det visade sig då att det var två dammar i vilka man samlade regnvatten. Eftersom det fanns en pelargång mellan de två dammarna blev det fem pelarhallar, just som Johannes beskrivit det hela. Det finns en smal trappa ner till dammarna och endast en i taget kan gå ner till dammen. I en av dammarna hittades även mynt präglat av Pontius Pilatus.

1. Mannen hade varit sjuk i 38 år.

- a) Sammanhanget visar att mannen inte bad om att bli helad, inte visste vem Jesus är och "skvallrade" för judarna som nu blev ivriga att döda Jesus.
- b) Det händer fortfarande att Jesus helar människor som tvivlar eller inte tror på honom. Vi ska vara frimodiga att be för varandra eftersom Jesus gärna vill uppenbara sin härlighet.
- c) Vi kan naturligtvis inte kräva att Gud alltid ska göra som vi vill, men Gud kan alltid vara vårt hopp. Det är aldrig fel att hoppas på Gud som uppenbarat sin Barmhärtighet.

2. Då Jesus såg mannen och fick veta ...

- a) Jesus stiger ner till de hopplösa. Manne var uppgiven och kunde inte tänka att Jesus skulle göra honom frisk. Han bad inte ens om det. Men just till sådana kommer Jesus mer än gärna.
- b) Det finns så mycket vi inte vågar be om, så mycket som är för stort eller för svårt för att vi ska våga tro. Men tydligen är tron inte allt. Det finns något som heter hopp och det är det sista som överger oss.

3. Jesus frågade: Vill du bli frisk?

- a) Det var Jesus som tog initiativet. Jesus såg mannen och gav honom ett levande hopp.
- b) Han bad mannen göra någonting han aldrig gjort förut. Han sa: "Stå upp och gå" och plötsligt fick mannen sådan tro att han reste på sig och gick. Berättelsen visar att vårt hopp och vår goda vilja att spela roll.
- c) Texten lägger inte vikt vid mannens sjukdom eller tro, inte vid Jesu vilja eller ovilja, utan är endast exempel på hur Jesus stigit ner för att hjälpa.