

Trettondagstiden (epifania) är en efterfirningstid under vilken Gud uppenbarar sin härlighet. Vad är det vi ser i veckans evangelium?

När vi lyssnar till en sådan här berättelse frågar sig den upplyste västerlänningen hur är det möjligt för Jesus att bota sjuka med sitt bara ord? Hade officeren en särskilt stark tro? Som du frågar får du svar. Jag tror vi ställer fel frågor. Borde vi inte fråga: Vem är denne Jesus? Vad ville han visa med sina gärningar? Hur uppenbarar han sin härlighet?

### Gud uppenbarar sin härlighet ...

#### 1. ... när han uppträder som Läkaren

- a) 2 Mos 15:26. Genom honom skapades allting och han är Huvudet (Kol). Han är närvarande och han ingriper när han vill.
- b) Han följer naturlagarna, men han står också över dem. I texten visar han det för att vi ska förstå vem han är. Helanden sker även i vår tid. Helandet sker i gemenskap med honom.
- c) En dag ska allting återställas på ett fullkomligt sätt. Ingen sjukdom eller död, Upp 21:4.

#### 2. ... när han lyssnar till en hedning

- a) Det som gjorde Israel så speciellt var att Gud hade ingått ett förbund med dem. I det förbundet fanns löften om Messias. När Messias kommer, kommer han med frälsning till folket, som en andre Mose. Var Jesus denne Messias? Kan också hedningar få del av frälsningen? Jesu var sänd till de förlorade fåren av Israels hus, en undantagsvis bistår han också en och annan hedning. Vår text är ett exempel på det. En hednisk officer visste att han inte var värdig. Det hade inte med moral att göra, (hedning)
- b) Många ska komma från öst och väst och sitta till bords med Herren. Lammets bröllopsmåltid, den himmelska nattvarden, är målet för våra liv. Vägen dit går vid altaret här på Gotlandsgatan. Här får vi del av honom.
- c) Människor behöver bli befriade för att kunna följa, växa, mogna och bära frukt åt Gud. Gå ut och gör alla ...

#### 3. .. när han fortsätter sitt verk

- a) Hans ord och löften är fortfarande tillgängliga för oss. Han är närvarande i sin skapelse och verkar genom den. Du är ett redskap i världen var du än befinner dig. Sjukhus, skolor och universitet är inte ett hedniskt arv utan ett resultat av att han verkat i och genom sin Kyrka.
- b) De inre läkemedlen är nådemedlen, Ordet, bönen, själavården, bikten, syndernas förlåtelse, nattvarden
- c) Prästen innehar inte ett yrke bland andra. Prästen är Kristi representant som "förkunnar Ordet och förvaltar sakramenten". Genom förkunnelsen får vi

upplysning om lagen och evangeliet. I nattvarden får vi odödlighetens läkemedel.  
Färdkost.