

Inledning:

(Det andra talet av fem. De tolv kallas nu apostlar och de får i uppdrag att gå ut och förkunna Guds rike.) Vår text berättar för oss att vi kommer att möta motstånd. Då finns risken att vi förnekar Jesus. Jesus vill att de ska förstå vem som är grundvalen, vem som gjort dem värdiga, motståndet och striden, dess villkor och vapen.

### **1. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden**

- a) Märkligt ord. Det finns säkert skäl till att Jesus formulerade sig så, se 5:17. De hade en föreställning om att Jesus ville upphäva Lagen och därför ville de försvara den. Här tror de att Jesus är Fridsfursten på världens vis. Men också det är ett missförstånd. Hans rike är inte av denna världen, Joh 18:36. Det nya hotar det gamla.
- b) Men i världen kommer alltid att råda strid. Det finns alltid skäl att försvara sig och detta försvar blir i själva verket ett förnekande, ett uppror eller krigsförklaring mot Herren Jesus. Så måste Herodes ge sig på barnen i Betlehem för att säkra sin egen makt.
- c) Det nya är att Jesus strider med friden som vapen, Rom 14:17.

### **2. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värd att tillhöra mig**

- a) Profeten Mika talar om att familjer kommer att splittras i den yttersta tiden. När Jesus kommer börjar den yttersta tiden och så ska hans utsaga förstås. Den yttersta tiden har inletts.
- b) I vårt avsnitt sägs ingenting om tron. Den förutsätts. Det är ju apostlarna han talar till. Men som apostlar får de inte frestas att förneka Herren Jesus.
- c) Men ordet gäller också oss. Det som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd ... Men vad säger 4:e budet. Hur hänger det ihop? Det nya är att älska Herren. Gör vi det får vi allt det andra. Herren gör oss värdiga. Redan i v 10 finns nyckelordet värd eller värdig. Det kommer igen i vår text. Värdig är den som tar emot sitt värde från Herren Jesus. En människa som gjorts värdig får inte frestas att överge den som gjort hen värdig.

### **3. Den som mister sitt liv för min skull han skall finna det.**

- a) Apostlarna mötte inte bara motstånd. De kom att mista sina liv. De led martyrdöden och efter dem har tusen och åter tusen gått samma öde till mötes. I går rapporterades från Irak att ett 40-tal kristna dödsdöms i en bombattack efter att firat mässan. Vi har idag fler martyrer än tidigare. Visste Jesus att det skulle gå så? Hur som förstod han att apostlarna behövde höra om motståndet innan de gav sig iväg.
- b) De andliga principerna har inte förändrats. Det går inte att leva av saligheten och bedrövelsen på en och samma gång. Vi kan bara leva av saligheten i bedrövelsen. Och Gud vare tack som låter oss göra det.
- c) Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Julen berättar för oss om mänsklighetens nya grundval, idag har vi fått höra om dess motstånd och på söndag kommer detta att tillämpas på ett särskilt sätt då EB bär rubriken Guds barn.