

Inledning: I den gammaltestamentliga texten sägs att det ska komma en tid då Herren skall uppfylla det löfte han givit Israels folk. Den tiden har kommit och vi har del i den.

Guds rike är nära

1. Guds rike har kommit.

- a) Jesus är redan född. 2 000 år sedan. När han kom hade han med sig Guds rike. Luk 17:20 ff
- b) Jesus strävade inte skaffa sig en egen position eller att bygga ett eget rike. Han ville sprida Guds rike. Joh 18:36 ff . Det är ett annorlunda rike.
- c) Jesus är mån om att betona samhörigheten med Johannes döparen. Jesus går in i det gamla och dess villkor. Han går in i våra liv och sakta men säkert förvandlas vi till hans avbilder.
- d) Det är ingen nyhet att vi ska fira jul. Förberedelserna är i full gång. Inget nyhetsvärde. Hur utvecklar vi nyheten, tar till vara på den?

2. Guds rike kommer

- a) För det andra kan vi fördjupa den. Alla vet om att vi firar jul, men vi vet något mer. Kanske är det dags att göra som vännerna i England. Ge något mer. Gudstjänsterna är viktiga.
- b) Det finns många människor som är intresserade av att få veta mer om Jesus. Senaste konfirmandlektionen. Tillämpningen att kunna bidra till dem som är intresserade.
- c) Det grekiska *metanoia* betyder tänka om, men hebreiskans *shuv* vända om. Här finns något som kan ändra ditt liv. Hur då? När du identifierar dig med Jesus som Herren.

3. Guds rike ska komma

- a) Guds rike är här. Det sprider sig med hast, men det har ännu inte fulländats. Vår värld är återlöst också vårt klimat, men ännu inte återlöst. De Glömda Barnen.
- b) När ska det ske? Apg 1:6 f
- c) Så inträffar det paradoxala att vi som redan lever i och av Guds rike är betydelsefulla för vår andra.