

Inledning: Veckans evangelium gör klart för oss att Gud förser oss med allt vad vi behöver; andligt och lekamligt. Inte med allt vad vi önskar. Jag gör tre nedslag.

1. Eftersom de såg de tecken han gjorde

- a) Folk flockades till honom – med rätta. Be, sök och klappa på. Det kan komma att ske igen att människor frågar efter honom som är Livets bröd.
- b) Detta är också vår kamp goda kamp när vi ber, söker och klappar på himmelrikets dörr. Varför söker vi honom? I NT börjar bönerna i regel med en *eucharisti*, en tacksägelse.
- c) Han förser oss med vad vi behöver både andligt och lekamligt. Herren själv, hans död, uppståndelse och himmelfärd är basen för vårt liv. Vi tacka honom för att han tagit emot oss genom dopet och för att vi får leva med honom och för vår medmänniska. Vi lever inte längre för oss själva.

2. Var ska vi köpa bröd?

- a) En relevant fråga för många som hungrar, men för oss i vår välfärd har det blivit en jakt och en utmaning att välja. Som kristna går vi med andra ord inte fria från vår kultur. Vi behöver vara på vår vakt i konsumtionssamhället.
- b) Genom brödundret försöker Jesus få människorna att förstå vem han är. Han bryr sig om vårt jordiska väl. Han vill visa omsorg om varje människa och vill förse dem med mat, kläder och husrum. Frälsningsarmén visar vägen.
- c) Vår gemenskap med Herren Jesus ger oss ett socialt ansvar i hemmet, i skola och på arbetsplatsen. Det vi kan rätta till ska vi rätta till. I vår tid har kyrkans diakoni fått allt större betydelse. Men kyrkan får inte bli vad folket vill att den ska bli.

3. De tänkte göra honom till kung

- a) Han ÄR kung, smord av Gud och behöver inte krönas av människor. Hans rike är inte av den här världen. Vi ser hans rike i de tolv skådebröden, de tolv korgarna och de tolv apostlarna fortsatta gärning. Han drog sig undan.
- b) Det var inte hans uppgift att lösa all världens problem. Det är vår uppgift. Jesus visste att problemet sitter djupare och är svårare än endast bröd för dagen.

*Min sol du evig klara, min Herre Jesus kär,
Kom du att uppenbara vad i Guds himmel är.*

Svpsb 553:6

- c) Uppenbarelse började redan i Bet-lechem. I veckans evangelium får vi ytterligare uppenbarelse. Han kan förmera det lilla, men också förvandla det. Han kan förvandla bröd och vin till sin egen kropp och sitt eget blod. Den här veckan får vi glädja oss över att Han förser, men från och med nästa vecka går vi in i passionstiden som visar oss den kamp och det lidande Jesu gick igenom.