

Våra tankar går till Jesu egen död och uppståndelse. Denna dag handlar om döden, men bara som besegrad. Denna dag är en Påskdag, en dag på vilken Jesus uppstod från de döda och evangeliet kan bara förstås i det perspektivet. Idag handlar det om döden men bara som besegrad. Eftersom Jesus Kristus lever ibland oss kan en kristen vara lika beredd att dö som att leva.

Döden och livet

1. När Jesus närmade sig stadporten bars det ut en död

- Dödens välde är starkt och mäktigt. En änka med den ende sonen. Förstår du vad det betyder? Ekonomiskt. Sorgen och smärtan?!
- Vi lever alla under dödens herravälde. Många lever i sorg och saknad.
- De unga kan förlamas. Medelålders frågar efter meningen. Många försöker fly undan i ytliga nöjen. Hur långt har vi kvar?

2. När Herren såg änkan fylldes han av medlidande

- Vid stadporten mötte två stora processioner, livets och dödens. Båda stannade och en tyst kamp ägde rum. Jesus närmar sig och tar i en död! (4 Mos 19:11 ff) Men hans medlidande är större. Jag säger dig: Stå upp!
- Jesu medlidande agerar såsom vid uppståndelsen, när vi får tillbaka varandra. Detta ändrar perspektiven fullständigt.
- Han visar medlidande med vårt andliga tillstånd – idag. I den procession som inledde gudstjänsten gick den Korsfäste och Uppståndne först. Vilket perspektiv har du? Det påverkar dig idag.

3. Gud har besökt sitt folk.

- Detta är huvudpoängen med texten. Han har själv dött. Han uppväcktes av sin Fader. Detta tal spred sig och sprider sig än idag.
- Uppståndelsen kommer till uttryck i varje gudstjänst. Han är här!
- Vi ska stå upp i hans efterföljd. Allt liv ska läggas i jorden (på hösten) men bara för att för uppstå.