

## Heliga Trefaldighets dag , EB 1983, Joh 15:1–9 III årg

**Inledning:** Med denna dag börjar trefaldighetstiden. Det kristna livet. Det utgår från, förblir och fullbordas i den heliga Treenigheten.

**Ämne:** Jesus talar om vad det innebär att förbli i honom.

### 1. Den som förblir i mig bär rikt frukt

- a) Kyrkan och församlingen är Kristi kropp på jorden. Här liknas hon vid ett vinträd. Gud vår Far har planterat Jesus i den här världen och vi är inympade i honom.
- b) Alla människor som är döpta liknas vid grenar ”i honom”. De får alla sin kraft från stammen. Grenarnas uppgift är att bära frukt och Jesus vill se rik frukt. För att det ska ske behöver grenen förbli i stammen, grekiska *menō* (40 gånger i Joh och här 10 ggr)
- c) Kommer du att hålla fast gemenskapen med Kristus och de andra syskonen? Vad betyder det i praktiken? Frågorna är inte irrelevanta.

### 2. Den som inte förblir i mig ... vissnar och kastas i elden

- a) Många är både döpta och konfirmerade, men förblir inte i gemenskapen med Kristus. 60 % av unga frikyrkomedlemmar lämnar sin församling och än fler av Svenska kyrkans konfirmander. Individualismen är förödande. De unga är ofta rotlösa, hemlösa och förvirrade och behöver den undervisning de kan få i gemenskapen. Kanske kämpar de för sin överlevnad?
- b) Undersökningar visar att särskilt unga människor vill själva välja och bestämma. Evangeliet är inget man kan välja, än mindre bestämma.

- c) Det räcker inte med att vara döpt och konfirmerad om livet i gemenskapen med Kristus avbryts. Livet avbryts inte omedelbart, men utan kraft från stammen vissnar grenen och blir hängande för att till sist tas bort.

### 3. Den som förblir i mig rensar han

- a) Vår himmelske Far, Vingårdsmannen, sköter om sin vingård genom att med jämna mellanrum rensa trädet. Vi kallar det helgelse. Den äger rum dagligen, men går till på olika sätt, ofta genom motgångar som förödmjukelser, sjukdomar eller olyckor.
- b) Människor i allmänhet kan tala om Livets skola. Den innehåller både framgångar och motgångar. Gud vårdar sig Gud om allt han skapat, men särskilt om människorna, säger katekesen. Guds försyn? Mat, kläder, husrum och allt jag behöver (inte allt jag önskar). Han beskyddar och bevarar mig för allt ont. Ändå drabbas vi av sådant vi uppfattar som ont, men Rom 8:28.
- c) Vi får gilla läget i tron på Guds omsorg om oss. Jakob skriver: Räkna det som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar, Jak 1:2 och på samma sätt skriver Petrus i 1 Petr 1:6.
- d) När vi idag kommer till nattvardsbordet bär vi fram oss själva med allt vi är och har. Vi gör det tillsammans med våra bröder och systrar i samma hushåll.