

Inledning

- 1. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras**
 - a. Gud ser dig! Vad betyder Guds ständiga närvaro? Antingen rädsla eller trygghet. Det beror hur pass väl man känner honom.
 - b. Människor i allmänhet tänker inte i de banorna och när de existentiella frågorna tränger sig på värjer man sig. Det borde vara varje människas moraliska ansvar att sätta värde på sitt eget liv.
 - c. En människa som lever i Anden lär också känna sig själv. Det kan vara svårt. Blir jag aldrig bättre? Hur blir jag bättre? Jag kan bli rädd för mig själv och därför skyndar vi till p 2.

- 2. Var inte rädda för dem som dödar kroppen**
 - a. Jesus tar i. Han försöker inte hjälpa oss i vår rädsla för andra människor, för hot och hat eller corona-viruset. Han säger att vi inte ska vara rädda om någon vill döda oss!
 - b. Rädsla är en del av vår natur. Även om den ser olika ut hos oss människor så hjälper den oss att inte utan vidare överträda gränser. Skammen tjänar samma syfte. Jesus talar om de större perspektiven. Vi känner Gud på olika sätt. Ibland blir frågande.
 - c. Gud känner oss helt och fullt. Han är Allhärskaren och vet till och med hur många hårstrån du har på huvudet. Det är stort, men hur stort är det då inte att han förlåter gränslöst eller älskar oss in i döden? Och vad har Han beslutat?

- 3. Er Far har beslutat att ge er riket**
 - a. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. På domens dag är det inte främst dina synder som ska uppenbaras, utan din tro. Det ska det visa att du har Jesus som Herren i ditt liv.
 - b. I Matt 25 kan vi läsa om Människosönens dom. De rättfärdiga verkar inte förstå att de varit till någon större glädje, medan de "förbannade" börjar räkna upp sina förtjänster. När de är färdiga kommer alla att förstå att de inte räcker till.
 - c. Som kristna har vi lärt oss att vår relation till Herren ska hållas levande med allt vad det innebär. Samtidigt är vi införstådda med att livet "i Kristus" främst handlar om Jesus, hans frälsningsverk och vilken betydelse det har för oss.

Avslutning: Guds närvaro ger trygghet för den som känner Gud. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Vilken älskvärd Gud! En dag ska det visa sig att jag är förenad med honom och jag längtar efter den dagen. Relationen till honom hålls levande med hjälp av nådemedlen.

Inledning: Joh d vid Jordans flod förkunnade att Guds rike är nära (yxan är satt till roten) och människor lyssnade i skaror till domsprofeten.

Vaksamhet och väntan

1. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.

- a) *Orden är riktade till fariséerna.* De förväntade sig ett politisk rike. De såg och förstod ingenting. De kunde inte registrera Guds närvaro fastän riket är hos dem. De tror inte på Jesus eller Bibelns vittnesbörd om honom. Det är här. Jesus till Nikodemus: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.
- b) Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Det kommer genom Ordet och Anden.
- c) En kristen människa lever i Guds rike. Hon lever i evangeliet, i gemenskap med Gud och med sin medmänniska. Hon har ett levande hopp.

2. Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar, men inte får det.

- a) *Dessa ord är riktade till lärjungarna.* De förstår att Guds herravälde inletts, men att det ännu rike inte nått sin fullkomning. De väntar på Jesu återkomst.
- b) Också vi väntar. Jesus har lovat att komma tillbaka till oss. Då vi tvivlar påminns vi om att riket är inom oss. Vi kan lära oss att känna igen Guds närvaro. Vi behöver inte springa hit eller dit. Han kommer till oss genom Ordet och sakramenten. Han kommer genom vår medmänniska särskilt den lilla medmänniskan.
- c) Det finns dem som uppfattar Jesus återkomst som ett hot, men det är ett löfte. Hans återkomst inspirerar oss att bygga Kristi kropp och det goda samhället. Vi vill ta emot honom när han kommer.

3. Som det var i Noas dagar så skall det bli under Människosonens dagar.

- a) Som det är nu är det som i Noas dagar. Vi äter och dricker, gifter oss och blir bortgifta, köper och säljer. Jesus säger inte att detta är fel utan att hans återkomst för många människor kommer oväntat. De hade inte räknat med hans återkomst utan för dem blev hans återkomst lika ovälkommen som när en tjuv smyger sig in på natten.
- b) Den kristna människan lever i vaksamhet och väntan. Om denna väntan blir lång eller kort vet vi inte. Och det är väl det. Vi skulle riskera att helt tappa kontrollen över våra liv om vi visste när vi ska dö eller när Jesus ska komma tillbaka. Vi skulle inte kunna planera eller genomföra våra drömmar. Vi skulle förlora våra vänner eller binda dem till oss på ett osunt sätt.
- c) Vi lever på ett särskilt sätt i spänningen mellan Herrens närvaro i tiden och hans återkomst. Vi lever med räkenskapsdagen för ögonen.
- d) Vi vet att många människor som faktiskt är döende kan få en kraftigt höjd livskvalitet i sina relationer och med sina liv. De har inte tid att bråka eller syssla med oväsentligheter. Låt medvetenheten om Jesus återkomst arbeta för dig. Lev i syndernas förlåtelse, bejaka Ordet och sakramenten, låt evangelium härskas i ditt liv och i dina relationer. Var med om att restaurera den kristna gemenskapen och om att bygga det goda samhället. Låt den sista dagen påverka ditt liv.

Avslutning: V 32 talar om Lots hustrus. Gör inte som hon. Hon var räddad ut ur Sodom, men såg inte framåt, utan bakåt.